

Het timmerbedrijf Van der Goot te Hieslum – een familiegeschiedenis

Zoals bijna ieder dorp vroeger had zelfs Hieslum een timmerman. Dat was Herre (Pieters) van der Goot. Herre werd geboren te Gaastmeer op 13 januari 1870¹ als eerste zoon uit het huwelijk van Pieter (Gorrits) van der Goot en Ymkjen Ykema. Uit dit huwelijk werden verder nog drie kinderen geboren: een zoon, Gerrit, op 03-01-1872 te Gaastmeer; een dochter, Elisabeth, op 19-02-1875 te Wommels en nog een dochter, Akke, eveneens te Wommels op 01-04-1876. Het gezin (vader, moeder, Herre en Gerrit) werd op 1 januari 1874 ingeschreven te Gaastmeer en kwam op dat moment uit Wommels. Dochter Elisabeth werd per 27-02-1875 ingeschreven en dochter Akke per 01-02-1879. Het gezin reisde kennelijk nogal heen en weer tussen Gaastmeer en Wommels. Mogelijk had dit te maken met het werk van zijn vader Pieter, die arbeider was.

Herre werd timmermansknecht en kreeg verkering met Trijntje (Tryntsje) Schakel uit Workum. Ze werd aldaar geboren op 18 maart 1873 als dochter van Gatze (Lolles) Schakel en Ida Westerman². Op 12 mei 1894 traden zij in IJlst (gemeente Wymbritseradeel) met elkaar in het huwelijk³ en vestigden zich aanvankelijk in Gaastmeer, waar op 13 juli 1896 hun eerste zoon, Gatze, werd geboren⁴. Het jonge gezin verhuisde daarna eind van dat jaar naar Hieslum, waar vader Herre een eigen timmerbedrijf begon aan de Sierdsmaweg. Een van zijn eerste knechten was de 10 jarige Sikke Haitema⁵ uit Ferwoude. Hij bleef 3 jaar. Maar ook Uiltje Wiersma uit Parrega was een knecht en woonde zelfs in. In totaal werkten er 14 mensen voor Herre. In Hieslum werd op 11 september 1899 dochter Ymkjen geboren⁶. Ze werd vernoemd naar haar *beppe*. Behalve timmerman was vader Herre tevens koster van de naast het huis gelegen N.H. Kerk. Op 4 januari 1908 tenslotte werd zoon Pieter geboren⁷, die werd vernoemd naar zijn *pake*, die op 7 maart 1910 in Gaastmeer overleed. Hij werd 66 jaar.

Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog heerste er in Duitsland grote hongersnood en sinds 1918 werden er al Duitse kinderen naar Nederland gehaald door de *Nederlandsche centrale voor vacantiel kinderen uit Duitsland* om voor enkele weken aan te sterken. Ook de afdeling in Friesland wilde helpen en zocht contact met hun Duitse collega's van het *Verein für Ferienaufenthalt für Kinder*. Lokale comités gingen in hun omgeving op zoek naar geschikte pleeggezinnen om kinderen voor enkele maanden onder te brengen, zodat ze konden aansterken. In Bolsward was de huisarts, Dokter Henricus Beekhuis, de initiatiefnemer van het lokale comité. *Omrop Fryslân* heeft hier in 1993 drie mooie documentaires over gemaakt⁸, waarin enkele van deze kinderen aan het woord komen. Een van hen, Erika Schwarzkopf, kwam in 1919 voor de eerste keer bij de familie van der Goot terecht.

¹ Geboorteakte Herre van der Goot, gemeente Wymbritseradeel

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Herre%20van%20der%20Goot%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D&page=2

² Geboorteakte Trijntje Schakel, gemeente Workum

<https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Trijntje%20Schakel%20%22%7D>

³ Huwelijksakte Herre van der Goot en Trijntje Schakel, gemeente Wymbritseradeel

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Herre%20van%20der%20Goot%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D&page=2

⁴ Geboorteakte Gatze van der Goot, gemeente Wymbritseradeel

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Gatze%20van%20der%20Goot%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D&page=2

⁵ Leeuwarder courant, 17-10-1978 – Fries mozaïek - Artikel over Sikke Haitema

⁶ Geboorteakte Ymkjen van der Goot, gemeente Wonseradeel

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Ymkje%20van%20der%20Goot%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D&page=3

⁷ Geboorteakte Pieter van der Goot, gemeente Wonseradeel

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Pieter%20van%20der%20Goot%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D&page=59

⁸ Omrop Fryslân – 3 documentaires uit 1993 van programmamaker Gryt van Duinen ‘*Hamburger bern yn Fryslân*’



Hieslum: Herre (Pieters) van der Goot en Tryntsje Schakel (Foto: Omrop Fryslân)

Timmerman Herre van der Goot uit Hieslum en zijn vrouw hadden zich als pleegouder aangemeld. De kleine Erika was samen met zo'n 300 andere Hamburgse kinderen naar Friesland gekomen. Ook in Bolsward kwamen enkele kinderen aan, van waaruit ze werden ondergebracht bij hun Friese pleegouders. Erika's zusje ging naar Dokkum en voor Erika was op dat moment nog geen geschikt pleeggezin gevonden, zodat ze tijdelijk werd toevertrouwd aan de zorgen van de weesvader van het Weeshuis in de stad. Dokter Beekhuis zocht contact met de familie van der Goot uit Hieslum, die eigenlijk een jongetje wilde in de leeftijd van hun jongste zoon Piet. Zij haalden Erika op in Bolsward. Het eerste stuk tot Parrega werd per boot afgelegd en van daar ging het lopend verder naar Hieslum. Zowel in Parrega als in Hieslum was de dorpsbevolking massaal uitgelopen om de 9 jarige *'lytse mof'* te verwelkomen. Ze zou een half jaar blijven.



Hieslum: Het huis van de familie van der Goot aan de Sierdsmaweg 4 (Foto: Omrop Fryslân)

De oudste zoon, Gatze, was inmiddels 22 jaar, dochter Ymkjen was 19 jaar en Piet was 11 jaar op het moment dat kleine Erika in het gezin kwam. Ze voelde zich er vanaf het begin op haar gemak en noemde haar liefdevolle pleegouders al snel *'heit en mem'*. De kinderen leerden haar de eerste Friese woorden. Op 12 mei 1919 waren *heit en mem* 25 jaar getrouwd⁹. Dit werd natuurlijk gevierd.



Hieslum 1919: Piet van der Goot 11 jaar b.g.v. het 25-jarig huwelijk van *syn heit en mem* (Foto: Omrop Fryslân)



Hieslum 1919: Erika Schwarzkopf (Foto: Omrop Fryslân)

In april 1921 ontving de familie van der Goot als blijk van waardering voor de opvang van Erika, net als alle andere Friese pleegouders, van de *Nederlandsche centrale voor vakantiekinderen uit Duitsland*, uit naam van de stad Hamburg een oorkonde. Maar de echte dankbaarheid zou enkele jaren later, toen de situatie in de stad weer wat beter was geworden, worden getoond.

⁹ Leeuwarder Courant, 03-05-1919 – Familiebericht *'25 jarige echtvereeniging Herre en Trijntje van der Goot'*



Voorbeeld van de namens de stad Hamburg overhandigde oorkonde aan de Friese pleegouders.

In bovenstaand voorbeeld betrof het een van de pleegouders uit Bolsward, Dhr. J. Koch¹⁰

(Foto: Stichting Bolswards Historie, nieuwsbrief nr. 48, 01-08-2020)

Gatze, die timmerknecht was, trad op 16 mei 1924 in Workum in het huwelijk met Botke Reinstra¹¹ uit die stad. Botke was op 29 maart 1903 te Workum geboren als oudste dochter van Sipke Reinstra en Gooitske Bouma¹². Een jaar later werd te Hieslum op 19 november het eerste kleinkind, Trijntje, (Tiny) geboren. Ze werd vernoemd naar haar *beppe*. In de jaren daarna verhuisde het gezin naar Bolsward, waar in april 1932 zoon Sipke werd geboren en tot slot in 1942 nog een nagekomen zoon, Herre Gorrit (Harry).

In februari 1925 ontving de *Nederlandsche centrale voor vacantiekinderen uit Duitschland, afdeling Friesland* een uitnodiging van de *vereniging voor kinderverzorging te Hamburg*, waarin de Friese pleegouders als dank voor hun hulp werden uitgenodigd voor een bezoek aan de Duitse havenstad. De organisatie hiervan was in handen van de dames A. Beekhuis uit Bolsward, J.W.L. Postma uit Leeuwarden en A. Pothaar uit Heerenveen. Belangstellenden moesten zich voor 1 maart aanmelden¹³. Onder hen het echtpaar van der Goot uit Hieslum.

¹⁰ Andere pleegouders uit Bolsward waren o.a. de families Praamsma, Van der Spoel en Jorritsma – Artikel Jan Sangers in het Bolswards Nieuwsblad en de nieuwsbrief van de Stichting Bolswards Historie van 01-08-2020. Dhr. Jan Sangers is tevens de auteur van een boek over Henricus Beekhuis (1872-1959) en van 1898-1935 huisarts te Bolsward, die samen met zijn vrouw actief is geweest in de zoektocht naar geschikte pleegouders voor de opvang van de pleegkinderen uit Hamburg. Dit boek is nog steeds te koop via de stichting.

¹¹ Geboorteakte Botke Reinstra, gemeente Workum

<https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Botke%20Reinstra%22%7D>

¹² Huwelijksakte Gatze van der Goot, gemeente Workum

<https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Gatze%20van%20der%20Goot%22%7D>

¹³ Leeuwarder Nieuwsblad, 20-02-1925 – Delpher kranten

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Pleegouders+Beekhuis+Bolsward&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&identifier=ddd:010732318:mpeg21:a0087&resultsidentifier=ddd:010732318:mpeg21:a0087&rowid=5

Op 27 april 1925 kwam het gezelschap per trein in Hamburg aan, waar het Friese comité en de pleegouders officieel werden ontvangen en zoveel mogelijk werden ondergebracht bij de ouders van hun pleegkinderen. 'Heit en mem' van der Goot sliepen bij de ouders van Erika thuis. De pleegmoeders, die veelal nog in Friese klederdracht liepen, werden uitgebreid bewonderd door de Hamburger bevolking. Gedurende een kleine week was het Friese gezelschap eregast van een dankbare stad Hamburg. Op 3 mei gingen ze weer terug naar huis. Dokter H. Beekhuis schreef over dit bezoek een boekje onder de titel 'Bezoek der Friesche pleegouders aan de stad Hamburg'¹⁴.



Hamburg 1925: Herre van der Goot en Tryntsje Schakel te midden van andere pleegouders uit Friesland

(Foto: Omrop Fryslân)

Pleegdochter Erika zou gedurende vele jaren regelmatig terugkomen naar haar pleegfamilie in het Friese Hieslum. De familie bleef met haar corresponderen en stuurde kaarten bij verjaardagen. Tijdens haar jaarlijkse bezoeken, die meestal in de vakantie plaatsvonden, kwam het wel voor dat ze met de kinderen uit Hieslum meeding naar school in Parrega. Haar vakanties liepen niet altijd gelijk met de vakanties van de Friese kinderen. Uiteraard gingen ze te voet. Meestal bleef ze dan 8-10 weken.

Dochter Ymkjen van der Goot¹⁵ trouwde op 13 november 1929 te Witmarsum met Laas Boerstra¹⁶, geboren op 22 maart 1901 als oudste zoon van Aant Boerstra en Hiltje Bosma uit Dedgum. Na hun huwelijk gingen ze in Parrega wonen. In februari 1931 werd hun eerste zoon geboren. Hij kreeg de naam Aant en werd vernoemd naar de *heit* van Laas. In december 1934 volgde een tweede kind, dochter Tryntsje (Trijntje). Zij werd vernoemd naar de *mem* van Ymkjen.

¹⁴ Het hele boekje van Dokter Beekhuis is te lezen op de site van Stichting Bolswards Historie - zie: archief -> nieuwsbrieven -> nieuwsbrief nr. 48 (van 01-08-2020) t/m nieuwsbrief nr. 53 (van 01-02-2021)

<https://www.stichtingbolswardshistorie.nl/nieuwsbrieven/>

¹⁵ Huwelijksakte Ymkjen van der Goot, gemeente Wonseradeel

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Ymkjen%20van%20der%20Goot%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D&page=4

¹⁶ Geboorteakte Laas Boerstra, gemeente Wonseradeel

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Laas%20Boerstra%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22desc%22%7D

In de jaren dertig was in Duitsland het Nationaal socialisme in opkomst. In september 1934 schreef de familie van der Goot een uitgebreide brief aan Erika als antwoord op een van haar ontvangen schrijven, waarin ze meldden dat hoewel de situatie in Nederland na de crisisjaren nog slecht was: *'zoo wij soms horen wordt het in Duitsland al wat beter onder het regeer van Herrn Hitler. Mogelijk is dit de man voor het nieuwe Duitsland als God hem daartoe zijn zegen wil schenken'*.

Het vertrouwen in de Heer gaf de familie veel steun getuige ook een eerdere passage uit de brief waarin ze schreven: *'Onze God zal ons niet verlaten als wij dat vertrouwen hebben zal het wel weer goed komen al moet den gehele wereld deze donkere tijden door, er zal nog wel eens licht komen. Daar moeten we in dit nieuwe jaar maar weer op hopen'*. Helaas bleek in de jaren daarna al snel dat de situatie een stuk minder rooskleurig was en dat *'Herrn Hitler'* hele andere plannen met de wereld had. In dezelfde brief werd er melding van gemaakt dat het met de gezondheid van *beppe* niet zo goed ging en dat *mem* in Gaastmeer was om voor haar te zorgen. *Beppe* had een verkalking in haar hoofd. Op 17 februari 1935 overleed ze op 85 jarige leeftijd¹⁷.



Hieslum: Mem van der Goot en Erika (Foto: Omrop Fryslân)

Op 4 april 1935 overleed te Hieslum *Heit Herre* (Pieters) van der Goot¹⁸ op 65 jarige leeftijd. Hij werd volgens traditie begraven in de plaats waar hij was opgegroeid, Gaastmeer. In *De Jong's Nieuwsblad*¹⁹ van zaterdag 6 april verscheen de rouwadvertentie, waarin zelfs pleegkind Erika werd vermeld.

Een jaar later, op 29 april 1936, ging jongste zoon Pieter van der Goot²⁰ trouwen. Hij trad die dag in het huwelijk met Tietje Visser uit Dedgum²¹. Zij was daar geboren op 6 december 1912 als dochter uit het huwelijk van Hessel Visser en Richtje Nauta.

¹⁷ Akte van overlijden Ymkjen Ykema, gemeente Wymbritseradeel

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Ymkjen%20Ykema%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D&page=2

¹⁸ Akte van overlijden Herre van der Goot, gemeente Wonseradeel

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Herre%20van%20der%20Goot%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22desc%22%7D&page=3

¹⁹ *De Jong's Nieuwsblad*, 06-04-1935 – waarin opgenomen *De Bolswardsche Courant* en *Westergoo*

²⁰ Huwelijksakte Piet van der Goot, gemeente Wonseradeel

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Tietje%20Visser%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22desc%22%7D&page=3

²¹ Geboorteakte Tietje Visser, gemeente Wonseradeel

Na hun huwelijk gingen ze wonen in het ouderlijk huis aan de Sierdsmaweg 4 te Hieslum, waar Piet al woonde en werkte in de timmerwerkplaats naast het huis. Ook nam hij het kosterschap over van zijn overleden vader. *Mem* Tryntsje verhuisde naar Gaastmeer, het geboortedorp van haar man, waar ze huishoudster werd om in haar onderhoud te kunnen voorzien.

Al snel kwam het eerste kind in het jonge gezin van Pieter. Op 22 maart 1937 werd dochter Richtje²² geboren.

** Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van een welgeschapen dochtertje
RICHTJE.
P. VAN DER GOOT
T. VAN DER GOOT—VISSER.
 Hieslum, 22 Maart 1937.

Op 3 februari 1938 overleed²³ *mem* Tryntsje (Gatzes) in Gaastmeer op 64 jarige leeftijd. Ze werd bij haar overleden man begraven op het kerkhof van de Pieltsjerke te Gaastmeer. Ook nu weer werd pleegkind Erika vermeld op de rouwadvertentie, al bleef zo'n Duitse achternaam moeilijk te spellen.

Hedenmorgen 10¹/₂ uur overleed zacht en kalm na een langdurig lijden onze geliefde Echtgenoot Vader, Behuwd- en Grootvader
HERRE P. v. d. GOOT
 in den ouderdom van 65 jaren en bijna 3 maanden na een genoegelijke echtverbintenis van bijna 41 jaren.
 Zijn getuigenis, dat de Zoensverdienste van Christus het rustpunt was van zijn hart is ons tot troost in onze droefheid.
 De diepbedroefden:
 Wed. H. v. d. Goot
 —Schakel
 G. H. v. d. Goot
 B. v. d. Goot—Reinsma
 IJ. Boerstra—v. d. Goot
 L. Boerstra
 P. H. v. d. Goot
 T. Visser, Verloofde
 Erika Schraarzkopf
 Pleegkind
 en Kleinkinderen
 HIESLUM, 4 April 1938



Heden is na ernstige ongesteldheid van eenige weken in Jezus ontslapen onze geliefde Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Schoonzuster
TRIJNTJE SCHAKEL
 in den ouderdom van bijna 65 jaar. Sedert 4 April 1935 weduwe van **HERRE P. v. d. GOOT.**
 Gaastmeer, 3 Febr. '38.
 Bolsward,
 G. H. v. d. GOOT
 B. v. d. GOOT—
 Reinstra
 Hieslum,
 IJ. BOERSTRA—
 v. d. Goot
 L. BOERSTRA
 P. H. v. d. GOOT
 T. v. d. GOOT—
 Visser
 Gaastmeer,
 G. P. v. d. GOOT
 Hamburg,
 ERIKA SCHWARZ-
 KOPT, pleegkind.
 Begrafenis Maandag 7 Februari, nam. 1 uur, in het Lokaal der Ned. Herv. Kerk te Gaastmeer.

Rouwadvertenties en het graf van Herre P. van der Goot en Trijntje Schakel in Gaastmeer (graf084)

(Foto: Online begraafplaatsen)

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Tietje%20Visser%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22desc%22%7D&page=9

²² Leeuwarder Courant, 23-03-1937 – familiebericht geboorte Richtje

²³ Akte van overlijden Tryntsje (Trijntje) Schakel, gemeente Wymbritseradeel

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Trijntje%20Schakel%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22desc%22%7D

Een half jaar later was er weer vreugde bij de familie van der Goot. Op 5 augustus werd een tweede dochter geboren, Trijntje²⁴. Ze werd vernoemd naar haar onlangs overleden *beppe* en werd later 'Tiny' genoemd.



De Tweede Wereldoorlog brak aan, maar in Hieslum ging het gewone leven ook verder. Er was weer een kind op komst bij de familie van der Goot. Er moest immers nog een stamhouder komen, die het timmerbedrijf zou kunnen voortzetten. Die kwam er ook. Op 25 januari 1940 werd een zoon geboren, Herre²⁵. Hij werd vernoemd naar zijn overleden *Pake*.



Hieslum 1940: Tiny, Herre en Richtje 1 (Foto: Collectie postbode Minne Brouwer – Pinfisker Parrega)

²⁴ Nieuwe Harlinger Courant, 16-08-1938 – Burgerlijke stand gemeente Wonseradeel

²⁵ Nieuwe Harlinger Courant, 06-02-1940 – Burgerlijke stand gemeente Wonseradeel

Pleegdochter Erika trouwde in 1940 te Hamburg met Fischer. Niet lang daarna werd haar enige kind, zoon Jan, geboren. Erika trok met haar zoontje in bij haar zuster. De oorlogstijd was voor haar en haar kleine kind een en al ellende. Een traumatische en onvergetelijke ervaring vertelde ze later. Het wegvoeren van de Joden (Ze woonde aan de *Grindelallee 168*, die zich destijds midden in het *Judenviertel* bevond en '*Klein Jeruzalem*' werd genoemd.), maar ook de vaak onmenselijke onhygiënische toestanden in de vochtige schuilkelders en de honger die ze leden. Hamburg werd op 27 juli 1943 gebombardeerd door de geallieerden. De herinneringen aan de brand en de verbrande mensen op straat, die ze zag terwijl ze op zoek ging naar haar ouders. Van haar man, die in 1944 naar het front in Roemenië moest als soldaat heeft ze nooit meer iets gehoord.



Hamburg 1943: Erika met haar man en zoon Jan (Foto: Omrop Fryslân)

Maar ook in Hieslum bij het jonge gezin van der Goot gingen de oorlogsjaren niet zonder verdriet voorbij. Terwijl moeder Tietje hoogzwanger was van een nieuw kind overleed op 30 augustus 1942 de eerstgeboren dochter Richtje²⁶ op 5½ jarige leeftijd.



(Foto: Facebook 'Parregea ús doarp')

²⁶ Leeuwarder Courant, 01-09-1942 - Familiebericht overlijden Richtje

Vier maanden later, op 29-12-1942, werd er gelukkig weer een gezond meisje geboren. Ze werd volgens oud gebruik vernoemd naar haar onlangs overleden zusje en kreeg ook de naam Richtje²⁷. Men sprak wel over 'een schaduwkind' in dergelijke gevallen. Het vernoemen bood troost en op die manier leefde de liefdevolle herinnering aan het overleden kind voort. Volgens Titia spraken haar ouders dan later ook over 'Us eerste Richtsje' wanneer ze het over hun overleden dochtertje hadden.



In plaats van kaarten.
Met dank aan God geven
wij kennis van de geboorte
van een welgeschapen
dochtertje RICHTJE.
P. H. v. d. GOOT
T. H. v. d. GOOT—VISSER.
Hieslum, 29 Dec 1942.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog toonden ook de bewoners van Hieslum hun grote hart weer eens. Er werden op de boerderijen in het dorp heel wat onderduikers uit het hele land opgevangen. Onder hen veel jonge mannen die waren gevlucht om de *Arbeitseinsatz*²⁸ te ontlopen. Zoals in 1944 op de boerderij van Brandsma.



Hieslum 1944: Onderduikers op de boerderij van Brandsma (Foto: You tube 'Hieslum in de vorige eeuw')

²⁷ Friesche Courant, 04-01-1943 – Familiebericht geboorte Richtje

²⁸ Arbeitseinsatz = verplichte tewerkstelling in Duitsland.

Het onderbrengen van onderduikers was een riskante aangelegenheid. Je verrader sliep namelijk nooit, maar in het kleine dorp Hieslum kende men elkaar goed en vertrouwde men elkaar. Daarbij was het dorp door zijn strategische ligging in het open landschap zeer geschikt om onderduikers te herbergen. De vijand, die immers altijd vanuit de richting Parrega kwam, kon van verre al worden waargenomen, zodat in geval van nood tijdig alarm kon worden geslagen.

De oorlogsgeschiedenis van Hieslum kende nog drie belangrijke gebeurtenissen: Het weghalen van de kerkklok op 2 maart 1943 door de Duitsers²⁹; Het neerstorten van een Engelse Lancaster in de nacht van 12 op 13 mei 1943³⁰ en de aanslag op de munitietrein van mei 1944.

Na de Tweede Wereldoorlog zocht oudste zoon Gatze, die inmiddels kruidenier was in Bolsward en met zijn vrouw Botke een winkel had aan de Grote Dijklakker 16, weer contact met Erika. Ze waren het er al snel over eens dat de ellende van de oorlog hen beiden was overkomen en dat zij er geen schuld aan hadden. *'Ze moesten het maar zo snel mogelijk vergeten'*. De liefde voor elkaar overwon alles. Erika greep dan ook de eerste de beste gelegenheid aan om weer naar Hieslum te gaan om de kinderen van haar pleegfamilie op te zoeken.

Zo keerde ook in Hieslum en in huize van der Goot na de bevrijding het gewone leven terug. Zoals veel vrouwen in Nederland was moeder Tietje weer zwanger geraakt en op 5 oktober 1945 werd zoon Hessel geboren³¹. Helaas was het geluk van korte duur, want een goed jaar later kwam het kind weer te overlijden. Hij stierf in het ziekenhuis van Sneek³² aan de gevolgen van een korte, maar ernstige ziekte.



HESSEL, zoon en broertje van
P. v. d. Goot
T. v. d. Goot—Visser
Trijntje, Herre en Richtje
Hieslum, 5 Oct. 1945.



Heden n m de Heere
van ons, na een ernstige
ziekte van twee da-
gen ons lief zoontje en
broertje
Hessel,
op den aanvalligen
leeftijd van 1½ jaar.
Psalm 39 vers 10
De diepbedroefden:
P. H. v. d. Goot
T. v. d. Goot—Visse
Trijntje
Herre en Richtje.
Hieslum, 2 Maart '47.



Voor de vele bewijzen van
belangstelling en medele-
ven, ondervonden bij het
overlijden van ons lief
zoontje en broertje,
Hessel,
zeggen wij U allen harte-
lijk dank.
P. H. v. d. Goot
T. H. v. d. Goot—Visser
Hieslum.

De meeste onderduikers vertrokken aan het einde van de Tweede Wereldoorlog weer naar huis, maar een enkeling bleef. Zoals Bessel Bak, een uit de Zaanstreek (Krommenie) afkomstige jongen, die later als knecht ging werken in het timmerbedrijf van Piet van der Goot en in Hieslum bij de familie inwoonde. Bessel was op 29-01-1924 geboren in Amersfoort. Hij trouwde op 21-05-1952 met Aukje Labordus, een dochter van Pieter Labordus en Wietske van der Meer.

²⁹ Leeuwarder Courant, 19-10-1953 n.a.v. plaatsen nieuwe kerkklok in Hichtum en Hieslum

³⁰ Oorlogsherinneringen van Hylke Algra in de Pinfisker en Oorlogsgraf begraafplaats Hieslum

³¹ Bolswards Nieuwsblad, 12-10-1945 – Geboorte Hessel

³² Friesch Dagblad, 05-03-1947 en Franeker courant, 14-03-1947 – Familieberichten Overlijden Hessel

Aktes van overlijden Hessel van der Goot, gemeente Sneek en Wonseradeel

<https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Hessel%20Goot%22%7D&sort=%7B%22o%22:%22datum%22:%22desc%22%7D>

<https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Hessel%20Goot%22%7D&sort=%7B%22o%22:%22datum%22:%22desc%22%7D>

In het timmerbedrijf werden behalve kozijnen en molenwieken voor en na de oorlog ook schaatsen³³ gemaakt. Echte houten Friese doorlopers als een soort 'stopwerk' (werk dat verricht werd in tijden dat er minder opdrachten waren). Voor zijn schaatsen kocht Pieter de schaatsijzers, die gemaakt waren door Kees Meinderts uit Warga (*Wergea*), bij ijzerhandel van der Meulen aan de Dijkstraat in Bolsward. De hakschroef met pin bracht hij zelf aan. De houten onderdelen werden in ruwe vorm aangeboden door klompenmaker Sijtse Wouters van de Rijkstraat uit Bolsward. Het leerwerk kwam van een schoenmaker uit Workum. De schaatsen werden vanaf 6 gulden per paar verkocht. In kranten werd geadverteerd met de slogan '*Slechts per schaats van Van der Goot voortaan over plas en sloot*'³⁴. Hoewel deze advertentie eigenlijk van de Firma Christoffel Van der Goot uit IJlst³⁵ was, betekende het natuurlijk ook gratis reclame voor het timmerbedrijf Van der Goot uit Hieslum.



Advertentie Fa. Van der Goot uit IJlst (Foto: Schaatshistorie.nl)

³³ Schaatshistorie.nl – Pieter Herres van der Goot Hieslum

https://www.schaatshistorie.nl/schaatsenmakers/schaatsenmakers-en-verkopers/pieter-herres-van-der-goot_hieslum/

³⁴ De Volkskrant, 10-12-1994 – Artikel over Friese schaatsenmakers

³⁵ Schaatshistorie.nl – Christoffel van der Goot IJlst

Ook in de omliggende dorpen waren er een of meer plaatselijke timmermannen actief. In Parrega waren dat sinds 1912 Hylke (Tjommes) Bleeker³⁶ en vanaf 1921 Eize Feenstra³⁷, in Dedgum en later in Tjerkwerd Paulus Zijlstra³⁸, in Tjerkwerd verder Willem Wijnia³⁹ en in Exmorra Fetze Dijkstra⁴⁰. De zaak van Paulus Zijlstra aan de Waltaweg 35 werd in 1955 overgenomen door en verkocht aan Pieter van der Goot uit Hieslum. De zaak van Willem Wijnia op *It âld hiem* werd overgedaan aan Klaas de Vries en daarna aan Piet van Zuiden, die zijn bedrijf aan de Kerkstraat 19 had. De zaak van Fetze Dijkstra in Exmorra werd op 21 maart 1955 overgenomen door Yde Schakel^{41/42}, die na de oorlog o.a. in de leer was geweest bij zijn neef Pieter van der Goot. In 1949 was hij bij Fetze Dijkstra in Exmorra gaan werken⁴³. Daar ontstond zijn passie voor monumenten. Hij specialiseerde zich op het restaureren en in stand houden van monumenten en ontwikkelde een groot en gerenommeerd aannemingsbedrijf. De timmerwerkplaats in Exmorra sloot in februari 1985 haar deuren. Er werkten op dat moment nog slechts twee timmermannen.

Op 16 mei 1949 waren Gatze en Botke 25 jaar getrouwd. Dit vierden zij bij Heeringa in Bolsward met hun beide zoons Sipke en Herre en dochter Tiny, die inmiddels sinds 1947 was verloofd met Peter Spee, waarmee ze uiteindelijk niet zou trouwen.

Op 19 en 21 december 1950 werd in Hieslum gevierd dat de N.H. Jongemannvereniging 25 jaar bestond⁴⁴. Alle leden en oud-leden werden uitgenodigd om dit feest mee te vieren.

³⁶ Hylke (Tjommes) Bleeker werd op 2-10-1887 te Hieslum geboren. Hij trouwde op 11-05-1912 te Witmarsum met Aaltje de Jong uit Hieslum die daar werd geboren op 29-10-1892. Hylke overleed op 18-01-1967 te Parrega en Aaltje overleed daar op 20-11-1974. Beiden liggen begraven op het kerkhof van Parrega. Het familiebedrijf ging na 99 jaar helaas failliet. Hylke is vooral bekend geworden door zijn vernuftige kunstwerk 'Salomo(n)'s oordeel waar hij tussen 1909 en 1915 aan gewerkt heeft en dat een verbeterde versie moest worden van het eerder door Jan Elzinga uit Sumar tussen 1901 en 1905 gemaakte *Salomo(n)'s oordeel*. In 1976 werd het werk door de gemeente Wonseradeel aan de familie Bleeker teruggegeven. Het is nu in bezit van kleinzoon Hylke, die opnieuw op zoek is naar een restaurateur, omdat de vorige inmiddels is overleden. Het *Salomo(n)'s oordeel* van Jan Elzinga is nog steeds te bewonderen in Museum Martena te Franeker.

³⁷ Eize Feenstra werd op 26 maart 1894 te Nijland geboren, waar zijn vader Klaas ook timmerman was. Hij trouwde op 6 september 1916 met Marij Aukema uit Tjerkwerd en vestigde zich in Wolsum, waar twee zoons werden geboren, Bate (1917) en Klaas (1919), die beiden ook timmerman werden. In 1921 verhuisde het gezin naar Parrega, waar eerst dochter Boukje werd geboren en in 1923 zoon Johannes. Eize overleed op 20-02-1976 en ligt samen met zijn vrouw, die op 21-03-1977 overleed, begraven op het kerkhof van Parrega.

³⁸ Paulus Zijlstra werd op 08-05-1888 te Tjerkwerd geboren, waar zijn vader Jan ook timmerman was. Hij trouwde op 13-05-1911 in Wommels (Hennaarderadeel) met Dieuwke Stoffelsma uit Oosterend, die daar was geboren op 15-10-1886. Paulus was de timmerman van Dedgum. Hij overleed te Tjerkwerd op 12-02-1961. Zijn vrouw was een jaar eerder overleden op 06-05-1960. Beiden liggen begraven op het kerkhof van Tjerkwerd.

³⁹ Willem Wijnia werd op 04-05-1890 te Spannum (Hennaarderadeel) geboren. Hij trouwde op 18-04-1917 in Wommels (Hennaarderadeel) met Antje Strikwerda geboren op 16-08-1883 te Winsum (Baarderadeel). Hij werd timmerman in Tjerkwerd, waar beiden ook zijn overleden. Willem op 08-12-1977 en Antje al op 27-08-1949. Beiden liggen begraven op het kerkhof van Tjerkwerd.

⁴⁰ Fetze Dijkstra werd op 05-09-1890 te Allingawier geboren. Zijn vader was ook timmerman. Hij trouwde op 21-05-1913 te Witmarsum met Tjeerdte de Groot geboren op 19-06-1888 te Wier (Menaldumadeel), die op dat moment als dienstmeid werkte in Bolsward. Fetze overleed op 26-06-1955 te Exmorra en Tjeerdte op 26-08-1958 aldaar. Beiden liggen begraven op de begraafplaats te Exmorra.

⁴¹ Yde Schakel werd op 10-06-1928 geboren in Tjerkwerd. Hij trouwde in 1952 in IJlst en overleed te Sneek op 09-04-2020 op 91 jarige leeftijd. Hij werd begraven op het kerkhof te Allingawier. Eind jaren 70 verkocht hij zijn bedrijf aan de Holland Beton Groep (HBG). En gaf zich over aan zijn grote passie die hij verder vorm gaf met het oprichten van de stichting Altfaers Erf op 15 mei 1977.

⁴² Doarpsnijs, sneon 04-04-2015, 52^e jiergong, nû. 2135 – Moanneblêd foar Eksmoarre en Allingawier – 'Herinneringen aan mijn jeugd in Allingawier (deel 11)' door Jack Feenstra

⁴³ Leeuwarder courant, 22-03-1969 - Sneon en snein – Artikel over Yde Schakel

⁴⁴ Heerenveensche koerier, 20-12-1950 Artikel over 25 jarig jubileum N.H. Jongemannvereniging Hieslum

In de Leeuwarder Courant van 14 december 1950⁴⁵ vond ik over dit zilveren jubileum een leuk gedichtje van een oud-lid:

GREAT SULVEREN FEEST TO HIESLUM
Hieslum is in doarpke lyts,
Jo kinn' der komme op de fyts,
Bussen ride der net hinne,
Fan Parregea ôf moat men dan rinne,
Hja komme yn 't doarp dan nea to let,
Hwant in klok sit yn dat tuorke net.
Der is gjin bakker, ek gjin smid,
Mar wol in boun, dêr't pit yn sit.
Nije wike is 't feest, ja wier,
Hwant 18 Desimber foar 25 jier
Doe wien' hja op Hieslum goed biret
En hawwe in Jongfeinteboun op fuotten set.
Mink Zijlstra hat dat lange skoft,
De taek fan foarsitter folbrocht.
Dy fearnsieu troch bisochten dat Boun
Wol gâns jongfeinten vn de wike in joun.
Stipers en âld-leden, elk kin der hinne,
Pas op, dat hja der Tiisdei binne.
Tongersdei meije oaren ek wol komme,
Gjinien moat dizze joun forsomje.
Dat 't Hieslumer boun lang libje mei,
Gods seine op dizze sulvren dei.
Ald-lid.



Hieslum 1951: Gedichtje en Sierdsmaweg 4 - Huis en werkplaats Piet van der Goot (Foto: Parregea ús doarp)

Op bovenstaande foto van het huis aan de Sierdsmaweg 4 uit 1951 zien we dat de voordeur nog steeds aan de straatkant is, maar dat de luiken die naast de twee oorspronkelijke ramen aan de voorzijde van het huis zaten inmiddels waren verdwenen. Dit is waarschijnlijk gebeurd toen de beide ramen zijn vervangen door een groter nieuw raam. Rechts naast het kleine raam is ook de postbus tegen de witte muur zichtbaar. Dit zou het kamertje geweest zijn waar Bessel Bak heeft gewoond in de tijd dat hij inwoonde bij de familie van der Goot⁴⁶ totdat hij in 1955 naar Tjerkwert verhuisde. In de jaren daarna is de voordeur verplaatst naar de zijkant van het huis ter hoogte van het zijraam op de foto.

NB> Grappig was dat in het gedichtje ook melding werd gemaakt van het feit dat er geen klok in de toren zat.

Eind 1952 raakte Tietje weer zwanger. Ze was op dat moment al veertig jaar. Op 24 augustus 1953 werd de nakomeling geboren. Het was een meisje, dat werd vernoemd naar haar moeder en de naam Tietje kreeg. Dit werd later 'Titeke' en tenslotte 'Titia'.

Door Gods goedheid werden
wij verblijd met de geboorte
van een dochtertje en zusje
TIETJE
P. v. d. Goot
T. v. d. Goot-Visser
en kinderen
Hieslum, 24 Aug. 1953.

Voor de vele blijken van
belangstelling bij de ge-
boorte van ons dochtertje
onze hartelijke tank.
P. v. d. Goot
T. v. d. Goot-Visser
Hieslum, Nov. 1953.

⁴⁵ Leeuwarder Courant, 14-12-1950 Ingezonden stuk

⁴⁶ Zie opmerking van Gerry Labordus op Facebook pagina 'Parregea ús doarp' n.a.v. video over Erika Fischer.

Op vrijdag 16 oktober daaropvolgend was er voor de eerste keer in 10 jaar weer klokgelui te horen van de kerk in Hieslum. De kerkvoogdij had ervoor gezorgd dat er weer een nieuwe klok in de kerk kwam. In het Bolswards Nieuwsblad⁴⁷ van die dag verscheen een mooi artikel met foto van het plaatsen van de nieuwe klok o.l.v. 'Baas van der Goot' met de titel 'De klok luidt weer over Hieslum'. De nieuwe klok was vervaardigd door Jacobus van Bergen⁴⁸ van de gelijknamige klokkengieterij uit Midwolda, wiens naam werd vermeld op de rand van de klok. In het artikel werden ook nauwkeurig de personalia van de klok vermeld:

'De nieuwe klok heeft een korte, gedrongen gestalte: hoogte 75 cm, middellijn 76 cm, gewicht 300 kg'

En verder: *'De klok heeft de naam 'Roeper' en aan de tegenovergestelde zijde staat':*

Kloketonen klinken

roepen wijd en zijd

nader naar Gods tempel

naar Zijn heerlijkheid.



Hieslum 1953: Trotse inwoners van Hieslum met hun nieuwe klok 'Roeper' (Foto: Bolswards Nieuwsblad)

Het plaatsen van de nieuwe klok was voor de kerkvoogdij aanleiding om de hele kerk te laten herstellen. Een groep vrijwilligers meldde zich hiervoor aan en vanaf december 1954 werd de N.H. Kerk van Hieslum opgeknapt⁴⁹. Koster en timmerman Pieter zal hieraan zeker weer zijn bijdrage geleverd hebben. In augustus 1955 werd de gerestaureerde kerk in gebruik genomen⁵⁰.

⁴⁷ Bolswards Nieuwsblad, 16-10-1953 – 'De klok luidt weer over Hieslum' – Krantenbank De Tiid Bolsward

⁴⁸ [Van Bergen \(klokkengieterij\) - Wikipedia](#) – Geschiedenis van de klokkengieterij Van Bergen te Midwolda

⁴⁹ Friese Koerier, 16-12-1954

⁵⁰ Heerenveensche Koerier, 23-08-1955

In datzelfde jaar kocht Piet van der Goot het timmerbedrijf van Paulus Zijlstra uit Dedgum en Klaas de Vries uit Tjerkwerd en begon in dat dorp aan de Waltaweg 35 een nieuw bedrijf⁵¹. Zelf bleef Pieter in Hieslum wonen, zijn timmermansknecht en later bedrijfsleider Bessel Bak betrok het huis naast de werkplaats aan de Waltaweg 35 in Tjerkwerd. Een aantal jaar later is Bessel Bak naar Sneek verhuisd en werd hij opgevolgd door een oomzegger van Pieter, Aant Boerstra. Aant was de zoon van zwager Lars Boerstra en zus Ymkjen van der Goot uit Parrega.



Tjerkwerd 1955: Bessel Bak (links) bij het bedrijf aan de Waltaweg 35

(Foto: Tsjerkwert.nl)

In 1956 kreeg de firma van der Goot van de Nederlands Hervormde Gemeente in Tjerkwerd de opdracht om het interieur van de NH kerk te vernieuwen. Timmerman en meesterknecht Bessel Bak vervaardigde een nieuwe eikenhouten avondmaalstafel⁵². De nieuwe tafel werd op zondagavond 14 april in gebruik genomen. Bessel Bak overleed op 08-01-1996 te Sneek. Hij werd bijna 72 jaar oud.

⁵¹ Artikelen van Feike Mulder op de Dorps website van Tsjerkwert.nl

⁵² Friese koerier, 17-04-1957 Artikel n.a.v. ingebruikname nieuwe avondmaalstafel NH Kerk Tjerkwerd

Mooie geschenken voor de kerk in Tjerkwerd



Nieuwe avondmaalstafel kerk Tjerkwerd (Foto: Artikel Friese koerier 17-04-1957)

Stamhouder, zoon Herre, ging naar de L.T.S. in Bolsward om het vak te leren. In juli 1956 behaalde hij daar zijn diploma metselen. Twee jaar later slaagde hij in Leeuwarden voor het diploma algemene ontwikkeling nijverheidsonderwijs. Ook behaalde hij in hetzelfde jaar aan de L.T.S. in Bolsward zijn diploma timmeren in het kader van het leerlingstelsel. Op dat moment werkte hij dus ook al en had ervaring opgedaan in het bedrijf van zijn vader. In juli 1960 behaalde hij zijn nijverheidsakte A aan de avondschoon in Leeuwarden.

In de jaren zestig groeide het timmerbedrijf van Pieter van der Goot steeds verder. Afhankelijk van de opdrachten groeide ook het personeelsbestand. Met grote regelmaat verschenen er in de Friese kranten advertenties waarin timmerlieden werden gevraagd. De timmerwerkplaats van *heit* Herre naast het woonhuis in Hieslum werd verruild voor grotere werkplaatsen in Tjerkwerd aan de Waltaweg en later in Parrega aan de Horstweg. De oude werkplaats in Hieslum gebruikte Pieter als garage voor zijn auto.

In deze jaren wisselden geluk en verdriet in de familie van der Goot elkaar af. Op 29 april 1961 herdachten Pieter en Tietje samen met hun kinderen hun zilveren huwelijksfeest⁵³, dat werd gevierd in 'het lokaal' te Parrega. Het was dubbel feest, want Pieter vierde tevens zijn 25 jarig jubileum als koster van de NH Kerk te Hieslum⁵⁴.

Gode dankbaar, die alles heeft wel gemaakt, gedenken wij D.V. 29 april met onze kinderen onze 25-jar. echtvereniging

P. v. d. Goot
T. v. d. Goot—Visser
Tini
Herre
Toekje (verl.)
Richtje
Tite

Hieslum, april 1961
Gelegenheid te feliciteren 's avonds van 7.30—10.30 u. in het lokaal te Parrega

Dubbel feest in Hieslum

HIESLUM — Het was zaterdag dubbel feest in Hieslum. Het echtpaar P. van der Goot—T. van der Goot-Visser herdacht namelijk niet alleen, dat het 25 jaar getrouwd was, maar ook het feit, dat de heer Van der Goot juist op deze datum 25 jaar koster der Herv. Kerk was. Dat het dit echtpaar niet aan belangstelling ontbrak, spreekt welhaast vanzelf.

Nadat zoon Herre in 1962 in Sneek was geslaagd voor zijn middenstandsdiploma Algemene Handelskennis trouwde hij op 30 mei 1963 te Koudum met Foekje de Jong uit Hemelum⁵⁵. Zij verhuisden uiteindelijk naar Katwijk.

Groot verdriet was er in het gezin van Gatze en Botke. Op 1 juni 1963 overleed⁵⁶ onverwachts zijn oudste zoon Sipke aan de gevolgen van een noodlottig ongeluk. Hij was nog maar 31 jaar en liet zijn vrouw, Gerry van Sloten, met wie hij getrouwd was achter. Dochter Tiny woonde op dat moment in Alkmaar en de andere zoon, Herre, in New-York.

Een jaar later was het de beurt aan de Tiny's. Dochter Tiny van Gatze trouwde op 20 mei in Bolsward met Gerrit Smit en Trijntje (Tiny), de dochter van Pieter, trad op 4 juni 1964 te Witmarsum in het huwelijk met Meinte Veninga uit Schettens. Het huwelijk werd ingezegend in de NH kerk van Hieslum. Meinte en Tiny gingen in Winschoten wonen.

In 1965 trouwde er weer een kind van Pieter. Dit keer trad dochter Richtje in het huwelijk. Zij trouwde op 3 juni met Jaye Harry Visser en ging in Leeuwarden wonen.

⁵³ Leeuwarder Courant, 25-04-1961 familiebericht n.a.v. 25 jarig huwelijksfeest Pieter en Tietje

⁵⁴ Friese koerier, 02-05-1961

⁵⁵ Friese koerier, 28-05-1963 Burgerlijke stand gemeente Hemelumer Oldeferd – ondertrouw Herre en Foekje

⁵⁶ Bolswards Nieuwsblad, 07-06-1963 – Overlijdensadvertentie Sipke

Herre van der Goot
en
Foekje de Jong
geven, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op donderdag 30 mei a.s. te Koudum.
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in de Ned. Herv. kerk te Hemelum, door de weleerw. heer Ds. Y. de Weleerw. heer Ds. Ytsma.
Hieslum, mei 1963
Sierdsmaweg 4
Hemelum,
Wite Burch 13
Receptie op de trouwdag 's avonds van 7.30—9.30 uur in 't Gebouw te Koudum.

MEINTE VENINGA
en
TINY VAN DER GOOT
geven, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op donderdag 4 juni a.s., 's nam. 2 uur, ten gemeentehuize te Witmarsum.
Kerkelijke inzegening 's nam. 3 uur in de Ned. Herv. kerk te Hieslum, door de Weleerw. heer Ds. B. J. Riemersma.
Schettens, mei 1964
Bittenserpad 2
Hieslum, Sierdsmaweg 4
Receptie 16.30—19.00 uur in het Lokaal te Parrega.
Toek. adres: Lindelaan 22 Winschoten.

HARRY VISSER
en
RICHTJE v. d. GOOT
geven, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op donderdag 3 juni a.s. 's nam. 14 uur, ten gemeentehuize te Witmarsum.
Kerkelijke inzegening 's nam. 15 uur in de Ned. Herv. kerk te Hieslum door de Weleerw. heer Ds. B. J. Riemersma.
Receptie van 20.00 tot 21.30 uur in „Ons Gebouw”, Broereplein, Bolsward.
Toek. adres: Wilgenstr. 52III, Leeuwarden.

Huwelijksadvertenties kinderen van der Goot (Bolswards Nieuwsblad)⁵⁷

Op 1 september 1968 overleed Gatze, de oudste broer van Ymkjen en Pieter op 72-jarige leeftijd. Hij werd begraven op het kerkhof van Hieslum. Zijn vrouw, Botke Reinsma, overleed op 31-05-1995 en werd naast hem begraven. Zij werd 92 jaar.

Heden is rustig, nog vrij plotseling van ons heengegaan, onze geliefde Man, Vader en Opa

**GATZE
VAN DER GOOT**

in de ouderdom van 72 jaar
Bolsward, 1 sept. 1968
Grote Dijklakker 16

Bolsward:
B. van der Goot-Reinstra
Amsterdam:
T. Smit-v. d. Goot
G. Smit
Ter Apel:
G. v. d. Goot-v. Slooten
Californië:
H. G. v. d. Goot
en Kleinkinderen

Condoleantie: woensdag
4 sept. '68, 's av. 7—8 u.
in het Geref. Centrum,
Gasthuissingel te Bolsward.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
5 sept. a.s., 's nam. 1 u.
in het Geref. Centrum,
waarna de teraardebestelling zal plaats vinden te Hieslum



Overlijdensadvertentie Gatze⁵⁸ en graf van Gatze en Botke Reinstra in Hieslum (Foto: Online begraafplaatsen)

⁵⁷ Bolswards Nieuwsblad, resp. 24-05-1963, 29-05-1964 en 28-05-1965

⁵⁸ Bolswards Nieuwsblad, 03-09-1968

Een andere werknemer van Pieter van der Goot was Ruurd van Slageren uit Parrega⁵⁹. Hij was boekhouder bij het bedrijf, maar daarnaast een wandelaar in hart en nieren.

Het timmerbedrijf van der Goot was steeds meer een aannemersbedrijf geworden en specialiseerde zich in huizenbouw. In 1971 werden in Parrega nieuwbouwplannen gemaakt. Het bestemmingsplan was een stuk grond achter de NH Kerk aan de huidige *Tynjestrjitte*. De semi bungalows werden gebouwd door van der Goot. Na zijn pensionering in 1973 ging Pieter er zelf ook wonen met zijn vrouw en dochter Titia, die nog thuis woonde, op nummer 7. Het ouderlijk huis in Hieslum werd verkocht, evenals de timmerbedrijven in Tjerkwerd en Parrega.

TE KOOP:
**te bouwen bungalows in het
uitbreidingsplan PARREGA**
Indeling beneden o.a. een woonkamer met openhaard,
boven 3 slaapkamers en douche en W.C. Geheel kom-
pleet met elektr. install. C.V., sanitair, glas- en schil-
derwerk en bouwgrond. Op deze woningen is rijkssubsi-
die aangevraagd.
Vraagt nadere inlichtingen bij:
v. d. Goot's Timmerbedrijf,
Hieslum, telef. 05157—9218.



Piet en Tietje in hun nieuwe huis in Parrega

(Foto: Detail van foto in Bolswards Nieuwsblad⁶⁰)

Als laatste trouwde jongste dochter Titeke (Titia). Zij trad op 16 augustus 1974 op het gemeentehuis van Bolsward in het huwelijk met Hendrik J. (Henk) van der Goot uit Sneek⁶¹. Het huwelijk werd kerkelijk ingezegend in Hieslum. Het pasgetrouwde stel ging wonen in Sneek. Zij kregen twee kinderen.

⁵⁹ Friese koerier, 24-07-1969 – Fries sport mozaïek - Artikel over Ruurd van Slageren, de wandelaar

⁶⁰ Bolswards Nieuwsblad, 25-10-1974

⁶¹ Bolswards Nieuwsblad, 09-08-1974

**Henk en Titia
v. d. Goot**
gaan trouwen D.V. op
16 augustus 1974 om
13.30 uur in 't stadhuis
te Bolsward.
Kerkelijke inzegening om
14.45 u. in de Ned. Herv.
kerk te Hieslum door ds
D. Nijenhuis.
Sneek,
Graaf Adolfstraat 31
Parrega,
Tynjestraat 7
augustus 1974
U kunt ons feliciteren
van 20.00 tot 22.00 uur
in 'Het Wapen van Won-
seradeel' te Bolsward.
Wij gaan wonen in
Sneek, Thorbeckestr. 11.

Op 29 april 1976 was het veertig jaar geleden dat Pieter en Tietje waren getrouwd⁶². Dit werd weer gevierd met kinderen en inmiddels kleinkinderen.

Op 29 april a.s. hopen wij
met onze lieve ouders en
grootouders
Pieter v. d. Goot
en
Tietje v. d. Goot-Visser
hun 40jarig huwelijk te
vieren.
Gelegenheid te feliciteren
op die dag in „Het Lokaal”
te Parrega, tussen 20.00 en
21.30 uur.
Hun dankbare kinderen:
Tinie en Meinte
Herre en Foekje
Richt en Harry
Titeke en Henk
en kleinkinderen
Parrega, april 1976
Tijnjestraat 7

Per 1 september 1978 namen Gerrit Ouderkerken⁶³, die in 1975 als zelfstandig bedrijfsleider bij van der Goot was begonnen, en boekhouder Ruurd van Slageren, die inmiddels de buurman van Pieter in Parrega was geworden, het bedrijf over. De firmanaam '*van der Goot's Timmerbedrijf*', die gedurende vele jaren garant stond voor kwaliteit, bleef nog een aantal jaren gehandhaafd als BV. Uiteindelijk zette Gerrit Ouderkerken vanaf 1988 het bedrijf onder zijn eigen naam voort. Sinds 2005 samen met zoon Johan.

⁶² Leeuwarder Courant, 24-04-1976 Familiebericht 40 jarig huwelijksfeest Pieter van der Goot en Tietje Visser

⁶³ Geschiedenis Bouwbedrijf Ouderkerken V.O.F.

<https://www.ouderkerken-vof.nl/index.php?page=history>



Parrega 13-09-1978 (Foto: Tsjerkwert.nl)

Op 19-12-1988 overleed de man van Ymkjen van der Goot, Laas A. Boerstra⁶⁴, in 'Bloemkamp' te Bolsward op 87 jarige leeftijd. Hij werd begraven op het kerkhof van Parrega. Ymkjen verbleef op dat moment al in 'de Finke' in Koudum. Zelfs Erika Fischer plaatste een rouwadvertentie in de Leeuwarder courant. Zij woonde destijds nog steeds in Hamburg.

Ymkjen zelf overleed op ruim 94-jarige leeftijd te Koudum in 'de Finke' op 23-07-1994. Ook zij werd te Parrega begraven op het kerkhof van de Johannes de Doperkerk. En ook deze keer liet Erika een rouwadvertentie plaatsen⁶⁵. Zij had een goed halfjaar daarvoor nog meegewerkt aan de documentaire over pleegzus Erika.



Koudum 1993: Ymkjen van der Goot (93 jaar) (Foto: Omrop Fryslân)

⁶⁴ Leeuwarder courant, 21-12-1988 Overlijdensadvertenties Laas A. Boerstra
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Btype%5D%5B%5D=familiebericht&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&query=Boerstra+Parrega&coll=ddd&sortfield=datedesc&page=1&identifier=ddd:010566839:mpeg21:a0218&resultsidentifier=ddd:010566839:mpeg21:a0218&rowid=8

⁶⁵ Leeuwarder courant, 26-07-1994 Overlijdensadvertenties Ymkjen van der Goot
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Btype%5D%5B%5D=familiebericht&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&query=Boerstra+Parrega&coll=ddd&sortfield=datedesc&page=1&identifier=ddd:010623297:mpeg21:a0117&resultsidentifier=ddd:010623297:mpeg21:a0117&rowid=1



Graf van Laas Boerstra en Ymkjen van der Goot in Parrega (Foto: Online begraafplaatsen)

Pieter van der Goot overleed op 27 juli 1998 te Bolsward op 90 jarige leeftijd. In 1993 had hij, net als zijn zus Ymkjen, zijn medewerking nog verleend aan de documentaire serie over zijn pleegzus Erika Fischer, die toen 82 jaar was.



Bolsward 1993: Pieter van der Goot (85) voor het weeshuis (Foto: Omrop Fryslân)

Zijn vrouw, Tietje Visser, overleed op 11 september 2000 te Bolsward. Zij werd bijna 88 jaar. Ze werd begraven bij haar overleden man (Pieter †1998) en kinderen Richtje (†1942) en Hessel (†1947) op het kerkhof van NH Kerk te Dedgum, haar geboortedorp.



Graf van Pieter van der Goot en Tietje Visser en hun overleden kinderen in Dedgum

(Foto: Online begraafplaatsen)

Pleegdochter Erika verbleef tijdens haar bezoeken aan Hieslum de laatste jaren bij Rients en Tryntsje Couperus (de schoonzoon en dochter van Laas Boerstra en Ymkjen van der Goot) in Parrega. Wanneer en waar Erika is overleden heb ik helaas nergens kunnen vinden. De laatste jaren van haar leven woonde ze in Ulzburg.

Trijntje Couperus-Boerstra overleed op 13 januari 2009 op 74 jarige leeftijd en werd begraven op het kerkhof van de Johannes de Doperkerk te Parrega.



Graf van Trijntje Couperus-Boerstra in Parrega (Foto: Online begraafplaatsen)

Haar man, Rients Couperus, overleed onlangs op 29 november 2021 te Bolsward op de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Op maandag 29 november 2021
is onze heit en pake rustig en vredig heengegaan.

Rients Couperus

☆ 9 oktober 1931 † 29 november 2021
te Parrega te Bolsward

*Wij denken aan hem als hartelijk, belangstellend
en meelevend en zijn dankbaar dat wij onlangs
zijn 90ste verjaardag met de gehele familie
hebben mogen vieren.*

Hilaard: Bauke en Janny
*Isabel en Marcel
Lindsey, Hailey, Royce
Esmé en Haije*

Haren: Lars en Joeki
*Eline en Jeffrey
Thomas en Lauren
Hessel*

In verband met de huidige maatregelen zal
de rouwplechtigheid in besloten kring plaatsvinden
op zaterdag 4 december 2021.

Correspondentie adres: rients@couperus.eu 

Overlijdensbericht Rients Couperus (Foto: Mensenlinq.nl)

