

Pinfisker

ús doarpskrante

Parregea, Hieslum, Dedzjum

nûmer 1 april 2026 • jiergong 46

foto makke troch: Marco de Jonge

Wat stiet wêr?/ Colofon	6
Fan de redaksje/ Krêftkuier	7
Jeugd fan doe/ Bliidskip en fertriet/ Aginda/ Ensf..	8
Excelsior/ Wa binne dat?	10
Doarpsbelang	11
Biljert/ Hieslum	12
Gearhing/ Dedzjum	13
Foar de bern	14
Puzelje	15
Skoallepraat	16
Toaniel Oliver Twist	19
Oranjevereniging 4 en 5 mei	20
Út 'e foarige ieu	21
Witte jimme noch? nû 83	22
Oranjevereniging	27
Servicepagina	29
Wisten jo dat...?	30

“DE PINFISKER”

Doarpskrante foar
Parregea, Hieslum en
Dedzjum

46e jiergong nû.1 april 2026

Website: www.parregea.nl

Redaksje:

Suze Roskam 0515 579402
Wilma Rodenburg 06 23725006
Enne Riemersma 0515 560132
Aukje Galama 0515 579784
Baukje Schotanus 06 25506537
Jolanda Terenstra Lay out
Ida van den Berg Frysk

Redaksjeadres:

Enne Riemersma,
Trekweg 68 8763 MG Parregea
Tel: +31-614441442
E-mail: pinfisker@parregea.nl

Finânsjes:

Baukje Schotanus
Trekweg 22, 8763 MD, Parregea
baukjeschotanus22@gmail.com
postabonnees
Nederland: €17,50
Buitenland € 22,50
Jo kinne jo bydrage oermeitsje
op ús banknûmer
NL19RABO 0372161456 op
namme fan de Pinfisker.



Advertinsjes:

Adverteren in de Pinfisker?
Neem contact op met:
Enne Riemersma, 06 14441442
E-mail: pinfisker@parregea.nl

Printwurk: Hunia drukkerij

Is de Pinfisker niet bij u bezorgd?
Neem dan contact op met Wilma
die zorgt dat u z.s.m. de nieuwste
Pinfisker ontvangt! 06 23725006

*De Pinfisker seit:
De simmertiid giet wer yn, de peaske
foar de doar, lit de sinne mar skine!*



Terwijl ik dit schrijf is het mits maart, alles lijkt weer meer tot leven te komen nu de lente voor de deur staat. Het wordt weer drukker op de weg: het landbouwverkeer komt op gang om de eerste voorbereiding op het land te doen. Fietsers en steppers zijn druk aan het trainen voor de komende 11 Stedentochten. De groene containers staan vol met snoeiafval bij de weg want de tuinen worden klaar gemaakt voor een nieuw seizoen. De eerste boten varen al weer door de Trekvaart, de eendjes zijn druk met het zoeken van een plek voor hun nest. Kortom, het voorjaar is aangebroken, maar dat betekent ook dat het winterseizoen van de sporten/ activiteiten ten einde loopt.

Vaak gaat dit gepaard met prijsuitreikingen, wat zou het toch leuk zijn om wat meer verslagen van de verenigingen in de Pinfisker te krijgen, foto's zijn ook altijd mooi om mee te nemen. Tijdens de reünie hebben we gezien hoe waardevol dit soort verslagen en oude foto's en filmen zijn!

Om de Pinfisker te realiseren kunnen we dit gelukkig nog altijd doen met de gulle, vrijwillige giften van de lezers. Een klein bedrag (welke je gemakkelijk kunt scannen met de QR code) maakt dat we een mooi dorpsblad kunnen realiseren. Van harte aanbevolen!

Ook deze keer hebben we als redactie weer ons best gedaan iets moois samen te stellen. Voor tips en tops kunt u ons altijd benaderen.

De eerstvolgende Pinfisker komt voor de zomer weer uit, de laatste dag om kopij in te leveren is 05 juni, maar eerder mag natuurlijk ook.

Groet van de redactie: Suze, Enne, Jolanda, Wilma, Baukje en Aukje

KRÊFTKUIER

SAMEN WANDELEN & STERKER WORDEN

Voor wie?

- Iedereen die niet wil hardlopen
- Alle leeftijden welkom
- Je kunt minimaal 15 minuten stevig wandelen

Wat kun je verwachten?

- Powerwalk van een uur in de buitenlucht
- Krachtoefeningen tussendoor
- Gezellig samen bewegen

Praktisch

- Start en eindpunt bij de Gearhing
- Kosten: €2.50 per keer
- Trek sportieve kleding aan

Startmoment

- Vanaf 10 mei 2026
- Wekelijks tot 1 oktober 2026
- m.u.v. de maand augustus



Opgave en info bij
Willeke van der Veen
Bel of Whats- app
06-29122669

WILLE
in beweging

Zin om lekker in beweging te komen, maar houd je niet van hardlopen? Kom dan powerwalken bij Krêftkuijer. Samen wandelen in de buitenlucht, met tussendoor krachtoefeningen voor het hele lichaam.

Ik ben gecertificeerd trainer senioren, dus de oefeningen zijn veilig en voor veel mensen goed mee te doen. Iedereen beweegt op zijn of haar eigen tempo.

Wanneer kun je meedoen? Maandagmiddag om 13.15 uur en/of dinsdagavond om 19.30 uur.

Geef bij je aanmelding even door of je op maandagmiddag, dinsdagavond of op beide momenten kunt meedoen. Dan kijk ik even welk moment het meeste animo is of bij voldoende enthousiastematen we beide momenten doorgaan. Wekelijkse deelname is gezellig maar niet een voorwaarde, sluit aan wanneer jij kunt.

Dus wil je fitter worden, lekker naar buiten en samen bewegen in een gezellige sfeer? Loop gezellig mee!

BERNE

29 jannewaris 2026
Doutsen Annelies
 dochter fan Romke Lycklema en Hester
 Bootsma

TROUD

45 JIER
 23 jannewaris 2026
Albert en Wiepie Feenstra-Jansen

55 JIER
 18 desimber 2025
Willem en Froukje Poelstra-Lootsma

STOARN

13 febrewaris 2026
Ruurd van Slageren

19 febrewaris 2026
Nel (Jeltje) Prins-Wouters

Na een lang traject van chemokuren krijg ik langzaam weer meer energie. De uitslag van de scan was goed, dus nu kunnen we weer vooruit kijken en genieten. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, appjes, telefoontjes en bezoeken. Dit heeft ons beide erg goed gedaan.

Hartelijke groet, Johannes en Ymkje Bakker



Het mannetje in de vorige Pin-fisker was Yme de Jong.

Er waren deze keer 10 inzendingen, super leuk.

Peekje Adema is eruit geloot

Gefeliciteerd Peekje, ik kom de prijs langsbrengen..

Ik heb weer een nieuwe foto gevonden, ziet u deze keer wie dit is?

Stuur uw antwoord naar wilmarodenburg@home.nl of app of bel tel. 06-23725006



Dit kan t/m 5 juni 2026.

Succes groetjes Wilma

Beste doarpsgenooten,

Wát in blommen, kaarten, attinsjes en omtinken hiene jimme foar ús nei myn operaasje en myn ferbliuw yn it sikenhús. It wie geweldich!

Tige tank namens ús beide.

Fan Eise en Anneke Feenstra

Datum	Aktiviteit	Lokaasje
4 april	Paastoernooi turnen	Gearhing
4 april	Kroeg de Gearhing vanaf 17 uur	Gearhing
6 april	Paaseieren zoeken bij het sportveld	Sportveld
11 april	Voorjaarsconcert CMV Excelsior	Gearhing
27 april	Koningsdag	rond de Gearhing
2 mei	Kroeg de Gearhing	Gearhing
4 mei	Dodenherdenking	Hieslum en Parrega
2,3,4,5 juli	Jister- en dorpsfeest	Parrega



Fam. E. Feenstra -vd Zee
Fam. W. Poelstra
Fam. A. Hakvoort
Mevr. J. v/d Berg
Fam. Th. Bouwhuis-Couperus
Fam. J. Cnossen
Fam. J. Zijlstra
Fam. U. Wiersma
Fam. A. Feenstra - v Goslinga
Fam. A. Feenstra-Jansen
Dhr. B. Jansen
Fam. Y. Hiemstra-Couperus
Fam. T. Joustra
Fam. I Wiersma
Mevr. E. Fortuin
Fam. G. Groeneveld
Fam. B. Kuilman
Fam. M. Zijlstra
Fam. E. de Boer
Fam. J. Veenstra

Fam. P. v/d Stap
Mevr. P. Hempel-Visser
Fam. F. Zwanenburg
Fam. S. de Boer-Klaren
Dhr. S. Breeuwsma
Mevr. T. Gerlisma-de Jong
Fam. T. Stremler-Stegenga
Dhr. H. Ykema
Mevr. W. Dijkstra-Houtsma
Fam. B. Timersma
Fam. H. Wiersma
Fam. H. Stremler
Fam. J. de Boer/Riemersma
Fam. H. de Witte
Fam. J. Plantinga-Feenstra
Fam. E. de Beer
Fam. G. Stellingwerf
Mevr. A. Tilstra
Fam. P. Brandsma
Mevr. M. Veenstra-Postma

Fam. T. Terwisscha van Scheltinga
Dhr. S. de Vries
Fam. D. Hazenberg
Fam. J. Bakker-Flapper
Fam. J. v/d Stap
Fam. B. Burghgraef
Fam. B. van Esveld
Dhr. A. Wiersma
Mevr. R. Rypma-Wierdsma
Fam. J. de Wolff
Fam. S. Rijpma

Daarnaast hebben we enkele anonieme giften ontvangen. Ook willen we u bedanken voor de financiële bijdrage.

TANKE FOAR JIMME FI-
NANSJELE BYDRAGE!

Financieel jaaroverzicht 2025

Traditiegetrouw staat in de eerste Pinfisker van het jaar het jaaroverzicht. Wat hebben we een mooi jaar gehad met vele hoogtepunten. Het hoogtepunt van het jaar was natuurlijk het dorpsfeest en de daarbij behorende reünie. Ter ere hiervan hadden we dit jaar ook een extra dikke editie van de Pinfisker: een editie met vele oude verhalen en hoogtepunten uit onze prachtige dorpskrant door de jaren heen. Door de extra kosten van deze editie zijn we aan het einde van het jaar negatief geëindigd. Hier hadden we als redactie al rekening mee gehouden. Het uiteindelijke resultaat was zelfs beter dan we verwacht hadden.

Ten opzichte van vorige jaren zien we de financiële bijdrage vanuit onze dorpen weer stijgen. Dit jaar stond er voor het eerst een QR-code in de Pinfisker, waardoor men heel makkelijk een bedrag naar ons over kon maken. Hier is al goed gebruik van gemaakt. Allen hartstikke bedankt voor jullie bijdrage. Het grootste deel van onze postabonnees

maakt jaarlijks de bijdrage van €17,50 of zelfs nog meer aan ons over. Ook richting hen onze dank. Leuk dat er nog zoveel "Parregeasters om utens" zijn die onze dorpskrant met zoveel plezier lezen.

De overige kosten, zoals drukkerskosten, portokosten en prijzen, zijn redelijk stabiel gebleven. Het is dus niet nodig om de bijdrage voor de Pinfisker te verhogen.

Als redactie hebben we er weer zin in om ook dit jaar vier mooie edities te mogen maken. We hopen ook komend jaar jullie financiële bijdrage te mogen ontvangen, zodat dit financieel mogelijk blijft.

Met vriendelijke groet,
Baukje Schotanus

FAN DE PONK-
HÅLDER



Pianolessen
in Hieslum
Speel je favoriete
muziek!
Wil je piano
leren spelen
op een leuke
en ontspannen
manier? Mijn

naam is Tania en ik help je om je favoriete liedjes en melodieën onder de knie te krijgen.

Wat kun je verwachten:

Jouw keuze:

We leren de muziek spelen waar jij van houdt.

Ontspannen sfeer:

De lessen zijn gezellig, ongedwongen en zonder stress.

Iets prachtigs doen:

Neem de tijd voor jezelf en verras je familie met je spel!

De lessen vinden fysiek plaats in Hieslum (of in de nabije omgeving). Jong en oud zijn van harte welkom!

Interesse? Neem contact met mij op voor meer informatie of een kennismaking:

+31623080122

WhatsApp +380965226476 tanyapetraeva@ukr.net

PIANOLES



Het seizoen van Excelsior is al weer halverwege. Er zijn al mooie optredens geweest en er staan nog een paar op stapel.

Kerstavonddienst:

Op 24 december heeft Excelsior traditiegetrouw de kerstavonddienst muzikaal begeleid.

Nieuwjaarsconcert

Op zondagmiddag 25 januari 2026 was er een nieuwjaarsconcert in de kerk van Parrega. Anna Oppedijk, zangeres uit Bolsward, was als gast hierbij aanwezig. Het publiek heeft genoten van de muziekstukken door Excelsior, zoals Everest, The Millennium Song, Strauss & Co en een jazzy solo door Willem met het muziekstuk Misty, die werden afgewisseld met mooie songs, o.a. The Sound of Music, Dust in the Wind en Time to Say Goodbye door Anna. Onder begeleiding van het korps heeft Anna nog Gabriella's Song gezongen. Het concert is afgesloten met A Happy New Year. Wij kijken terug op een prachtig concert in een bomvolle kerk.

Acties

In de week van 9 februari tot en met 14 februari zijn de leden weer langs de deuren geweest met de Molkwarder Koeke.

Femuzafestival 7 maart 2026

Op 7 maart deed Excelsior mee aan het Femuzafestival dat gehouden werd in de Mande in Nijland. Door een jury werd de muziek van een juryverslag voorzien.

Voorjaarsconcert 11 april 2026

Excelsior nodigt u van harte uit voor het Voorjaarsconcert. Het concert is op zaterdag 11 april a.s. om 20.00 uur in de Gearhing. Het jeugdkorps Nij Kabaal en Slagwerkensemble Oranje uit Bolsward zullen hun medewerking verlenen. Entree is gratis en er is een verloting. Bij binnenkomst kunt u de loten (in enveloppen) kopen waarna u in de pauze de prijs kunt ophalen.

Voor de donateurs wordt nog een lekkere verrassing verloot. Informatie hierover vindt u in de donateursbrief.

Nij Kabaal

De leden van Nij Kabaal zitten ook niet stil. Op 21 december hebben zij opgetreden bij het kerstconcert van Fanfare Blauwhuis.

Op 13 februari is bij het Vers festival in Sneek een concert gegeven. Op 11 april is Nij Kabaal van de partij bij het voorjaarsconcert in Parrega.

Agenda:

11 april 2026 :
Voorjaarsconcert m.m.v. Nij Kabaal en Slagwerkensemble CMV Oranje Bolsward

Volg ons op Facebook of Instagram :

Cmv Excelsior Parrega

Jeugdkorps Nij Kabaal

emailadres: cmvexcelsiorparrega@gmail.com



Te plak yn Dedzjum...

Graach stelle wy ús koart efkes foar, want wa binne dochts dy nije bewenners oan de Ysgumerwei yn Dedzjum? Wy, Iwan en Maaïke Salverda, binne mei ús 19 jierige twilling soan en dochter ferhúze fan Eksmoarre nei Dedzjum. De ôfrûne moannen ha wy mei syn fjouweren drok dwaande west om fan nûmer 1-A ús thús te meitsjen!

Lokkich is Iwan, as conciërge/ûnderhâldsmeiwurker by skoallestichting Wiis, tige handich mar rêden de bern harren ek geweldich mei it 'klussen'. Soan Aise wurket by Automotive Morien yn Wiuwert en dochter Else is hast klear mei har oplieding by Firda. Sa as it no liket sil sy earst in skoftke oan

it wurk yn it bûtenlân, foardat se wer de boeken yndûkt. En Maaïke wurket as opliedingskoördinator by KieN yn it Hearrenfean/Snits en twa dagen fanút hûs.

Mei ús hûn Muck en kat Boots genietsje wy al folop fan de romte en it útsicht oer it lân, hielendal mei it foarjier dat deroan komt. It tilt op fan de snieklokjes, titelroas' en krookjes – mei in soad tank oan de oarspronklike bewenners! Groetnis en oant sjen,

Iwan, Maaïke, Aise en Else Salverda

Beste dorpsbewoners

Sinds 2025 vinden er gezamenlijke overleggen plaats met twee afgevaardigden per bestuur: Oranjevereniging, De Gearhing, Ús Jister, IJsbaanvereniging Winterwille en het Dorpsbelang. We zijn als besturen erg blij met deze ontwikkeling. Bij het overleg in februari j.l. schoven de Pinfisker, Op'e Hichte en Jeugdclub ook aan. We hebben allemaal ons inbreng, vraagstukken en ideeën. Met elkaar kunnen we meer dan allemaal op een eilandje.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. samenwerken, communicatie, financiën, leefbaarheid, een digitale Op 'e Hichte, activiteitencommissie, Omni vereniging, infoborden, Ús Jister, ideeën voor activiteiten die we gezamenlijk kunnen organiseren, etc. Zaken die al een beetje vorm krijgen zijn o.a. een dorpsbarbecue in juni, op oudejaarsdag iets centraals in het dorp, onderhoud Ús Jister en een activiteit met Pasen. Maar zoals gezegd, als bestuur kunnen we niet alles op ons nemen, vandaar onderstaande oproep:

Oproep: De eerste gezamenlijke activiteit die op de rol staat, is een dorpsbarbecue in juni. Mochten er vrijwilligers zijn, die graag mee willen helpen met deze activiteit: meld je dan aan via onderstaand mailadres van dorpsbelang of één van de bestuursleden.

Heeft u als inwoner of als groepje een idee, breng het in bij één van de besturen of in de ideeënbus (staat in de Gearhing) zodat het ingebracht kan worden bij het gezamenlijk overleg. Dus wil je niet in een bestuur, maar wil je wel eens iets mee organiseren, breng dan je idee in! Zijn er vragen vanuit "de mienskip", stel ze gerust aan één van de bestuursleden.

Hartelijke groet,
Namens: IJsbaanvereniging, Ús Jister, Oranjevereniging, De Gearhing en het Dorpsbelang.

We zijn te bereiken op het mailadres: dorpsbelang@parregea.nl of via de brievenbus van de Gearhing.

.....
Dorpsbelang – Digitale agenda en Op 'e Hichte

Beste inwoners, in het januari en februari nummer van Op 'e Hichte is al het één en ander gemeld over het opzetten van de digitale agenda. Inmiddels zijn er al vele telefoonnummers aan de whatsapp groep voor deze digitale agenda toegevoegd.

Nog even voor de duidelijkheid:

De papieren versie van de dorpsagenda Op 'e Hichte blijft bestaan. Beide middelen staan eigenlijk helemaal los van elkaar. Vandaar dat de naam van de aangemaakte Whatsappgroep geheel anders is nl. 'Digitale agenda Parregea en Hieslum'.

In de digitale agenda kunnen posters voor evenementen en activiteiten worden gedeeld die voorheen in de verschillende buurtapps werden verspreid. Op de mededelingen kan niet worden gereageerd zodat het overzichtelijk blijft. Wilt u iets delen? Benader dan één van de beheerders.

Namens MFC De Gearhing :	Arjen de Vries / Doede Graafsma
Namens Jeugdhonk Us Jister:	Preben Stellingwerf / Marco Breeuwisma
Namens IJsbaanvereniging Winterwille:	Herre Heeres / Teade Abma
Namens de Oranjevereniging:	Teade Abma / Herre Heeres
Namens Dorpsbelang:	Egge Knol / Alie Cnossen

Daarnaast vragen wij iedereen om de (papieren) Op 'e Hichte te blijven gebruiken voor aankondigingen op de agenda, zoals dit altijd al werd gedaan door een mail te sturen naar agenda@parregea.nl, of inleveren op Trekweg 118. Er worden geen posters op papier geplaatst, het dient als tekst te worden aangeleverd.

Ben je nog niet lid van de whatsappgroep, maar wil je dit wel graag worden? Stuur een mail naar dorpsbelang@parregea.nl

Hartelijke groet, namens bestuur Dorpsbelang Parregea Hieslum

Elk jaar tussen kerst en oud en nieuw is het weer zover, de biljarters gaan de strijd met elkaar aan voor de kampioenschapsbeker. Albert Feenstra en Sjoerd Rijpma organiseren dit toernooi en zorgen ervoor dat alles vlekkeloos verloopt.

Op dit moment zijn er drie biljartclubs in Parrega, met een mooi aantal leden. Dat zijn de Heren Op de Goede Weg, die op maandagavond spelen, op de woensdagavond spelen de damesbiljartclub (naam van deze club is in wording) en op vrijdagavond Het bruine Cafe. De avonden zijn vooral een sociale gelegenheid, gezellig samen zijn en wat op de hoogte blijven van ieders wel en wee.

Aan dit toernooi mag iedereen meedoen, zo ook diegenen die nog nooit een keu ter hand hebben gehad. Dus voor volgend jaar, als het weer wordt georganiseerd... voel je vrij om je op te geven.

We beginnen met 2 avonden voorronden waar de biljarters in pools zijn verdeeld. De beste biljarters mogen door op de derde avond om te strijden voor de winst. Vanaf die avond spelen de vrouwen apart van de mannen.

Zoals dat met bepaalde tv programma's is, kun je met zulke wedstrijden de 'bingo kaarten' ook te voorschijn halen. Ik bedoel over uitspraken die herhaaldelijk terug komen. Zoals: ..Hij doet het of hij doet het niet.....sa hie ik it net betocht.. .. beste bol.. te tin....te dik... of hij had der net sin oan. .hij stjêrt foar de doar...ik kin wol ophâlde....enz.

En ook hier zitten de beste stuurliu op fluisterende toon aan wal, hun visie met hun collega's te bespreken. Net wel of net niet hoorbaar voor de speler, wat gewoon grappig, leuk en vertrouwd is.

Het is vaak zo, de ene keer gaat het biljarten je goed af en de andere keer wil het gewoon niet. Je moet wat 'zen' zijn en soms ook wat geluk hebben en blijven doorzetten tot het eind.

Iedere speler heeft zijn eigen 'handicap', welke bepaald wordt naar je kunnen. Zo is het mogelijk dat

elke biljarterspeler kans heeft om te winnen.

De eerst prijs ging dit jaar bij de mannen naar Teade Abma. Hij was over de avonden zeer geconcentreerd en extra gebrand op de eerst plaats, omdat hij al een paar keer de finale had gespeeld waar hij tweede werd. Tweede plek ging naar: Cees Boonstra. Derde plek was voor: Johan de Boer

Bij de vrouwen ging de eerste plaats naar Ineke van der Gaast. De tweede plek ging naar Boukje Rijpma en de derde plek was voor Anky Bouwhuis

Poolwinnaars: Bennie de Jong, Ineke van der Gaast, Willem Poelstra, Theo Bouwhuis, Enne Riemersma, Meinte Terpstra, Johan de Boer en ondergetekende

De prijs voor de hoogste serie en de prijs voor de kortste partij waren voor ondergetekende.

Al met al waren het weer gezellige avonden waar het natje en droogje werd verzorgd door de vrijwilligers van de Gearhing, waarvoor onze dank!

Graag wil ik Albert, Wiepie, Sjoerd en Boukje namens alle biljarters nogmaals hartelijk bedanken voor de organisatie! Die was top!!

Biljartgroet van Grietje de Jong Bootsma



Valentijns Pupquiz Hieslum

Op zaterdag 14 februari heeft It Fouttenein een Valentijns Pupquiz georganiseerd onder leiding van Céline Heeres en Lisette Brandsma.

We hadden 5 rondes met 10 vragen 2x een ronde algemeen, muziek ronde, Valentijns ronde en waar of niet waar.

De winnaars waren Durk Folkertsma, Allie Zijlstra, Anneke Stellingwerf en Jantsje Boekema.

Onder het genot van een hapje en een drankje hadden wij een zeer geslaagde gezellige avond en is voor herhaling vatbaar.

'It Fouttenein'



De eerste paar maanden van 2026 liggen achter ons en we hebben alweer aardig wat activiteiten in onze sporthal mogen uitvoeren.

We zijn het jaar begonnen met een erg gezellige nieuwjaarsborrel tijdens de eerste kroeg de Gearhing op 3 jan. Het gloednieuwe springkussen kon worden uitgetoet door de kleintjes en er was een leuke dorpsquiz bedacht door een aantal bestuursleden. Ook de tweede kroeg de Gearhing was een groot succes met een Glow in the Dark mini midgetgolf parcours in de sporthal waar door jong en oud een balletje kon worden geslagen!! Ondertussen heeft het bestuur het gehele magazijn van het dorps huis opgeruimd en is de indeling herzien.....het resultaat is meer beweegruimte en een overzichtelijk geheel!

In de dorps huiskitchen hebben we er een derde frituuroven bij aangeschaft. Dit bleek wenselijk omdat er veel gebruik van de snackmogelijkheden wordt gemaakt bij alle Kroegmomenten en andere festiviteiten. Om alle dorpsbewoners hiervan te kunnen laten profiteren hebben we besloten de prijzen van alle snacks te laten bij 1 Gearhing munt per snack!!!!!!

Op dit moment zijn we druk bezig met de verbouwing van de sporthalkantine. Het plafond is verlaagd en er is een geheel nieuwe keuken/bar geplaatst door de gemeente. Zelf hebben we ervoor gezorgd dat de rest is opgefrist in kleur en muurbekleding, nieuwe barkrukken en niet te vergeten een geheel nieuwe vloer wordt binnenkort gelegd. Alle oude vitrage is verwijderd en is een prachtig geheel aan raamfolie geplaatst op de ramen in de gang naar buiten en naar de sportkantine. De sporten die in de Gearhing

plaatsvinden en natuurlijk het Gearhing logo zijn hierin terug te vinden. Al met al heeft deze verbouwing nogal wat langer geduurd dan we vooraf hadden gedacht maar zijn we erg tevreden over het resultaat!!!

Wat het bestuur betreft heeft Doede Graafsma te kennen gegeven graag te willen stoppen als bestuurslid maar gelukkig hebben we alweer vervanging voor hem bereid gevonden deze taak op zich te nemen en wel Esther Cnossen Keuning. Wij hopen dat ze met net zoveel plezier deze bestuurstaak op zich zal nemen als dat wij dat doen op dit moment.

Voor de komende maanden staan er weer heel wat sportieve en recreatieve acties gepland. 4 april overdag het Paastoernooi turnen en vanaf 17.00 uur weer een Kroeg de Gearhing, 11 april geeft Excelsior Parrega een voorjaarsconcert, 27 april wordt Koningsdag gevierd in de Gearhing en 2 mei zal dan de laatste Kroeg de Gearhing van dit seizoen zijn. Wij denken nog na hoe we dit een extra feestelijk tintje kunnen gaan geven. Naast bovenstaande activiteiten zijn er ook regelmatig verjaardags-/fam. feestjes in het dorps huis gedeelte van de Gearhing. We vinden het echt heel leuk dat velen gebruik maken van het mooie centrum waar we als dorp trots op kunnen zijn. Mocht u na het lezen van dit stukje zelf meer willen weten over de mogelijkheden gebruik te willen maken van de Gearhing, mail dan gerust naar; mfc@degearhing.nl dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Yn Dedzjum binne de feestdagen net kompleet sûnder ús happen en stappen. It idee is lykas in walking dinner: foar-, haad-, en neigerjocht by trije ferskate húsadressen. Der wiene diskear sa'n goed 30 ynskriuwings. Doarpsbelang soarget foar in groepsyndieling. Ik kaam yn in groep fan 7: Tsjallie, Age, Willem, Froukje, Ronald, Elias (foar de gelegenheid oerkaam út Maastricht) en iksels. Mar earst wie der de ôftraap yn de tsjerke, mei de spulregels, krystbeam fersiere en it krystferhaal. It wie in oangripend oarlochsferhaal, foarlêzen troch Natasja: hutspot as krystiten en in sniepop mei en letter sûnder woartel. Dan hawwe wy it hjoed mar goed. De ring fan kearskes om it hōf fan de tsjerke soarge foar ekstra sfear. Al gau wie it tiid foar it foargerjocht en alle groepen gongen harren wei. Foar ús wie dat earst yn Dedzjum-Sintrum by Ronald, tsjinoer de tsjerke. Ik brocht foarsichtich de gleone panne mei grientesop fan myn eigen keuken oer de dyk nei Ronald, dêr't wy it diner ôftrapan. Nei in healoare wie der in frisse kuier

nei Dedzjum-Noard foar in hearlike stoofpot by Tsjallie en Age. It is sa gesellich om de oare groepen op strjitte te sjen, en dus mar swaaie! Nei in fotomoment by de krystman fan Tako gong it fierder hielendal nei Dedzjum-Súd, foar iis en kofje by Willem en Froukje. Der is spontaan in idee oan ús tafel ûntstien foar in Dedzjumer roman: hâld de berjochten mar yn de gaten! Yn elts gefal is it leuk om by inoar oer de flier te kommen en elts hat him/har útslooft foar de hearlikste gerjochten! Ek by de oare groepen wie der sa hiel wat lekkers en gesellichheid. Mar dat wie noch net alles! Op 'e ein fan de jûn moeten wy inoar wer yn tsjerke. Der wie glühwein en poeiermolke, en prachtige muzyk fan it koar fan Marysa: fiif talintearre dames en in hear mei prachtige stimmen brochten kryst- en populêr op it poadium. Nei in gesellige neisit gong elts wer nei hûs nei dizze tige slagge jûn! Tako de Jong



Wat hebben we een mooie winter gehad. Bij het uitzoeken van de kleurplaat met thema winter had ik niet gedacht dat er in plaats van een kleurplaat inkleuren, er dit keer echte sneeuwpoppen gemaakt konden worden. Wat hebben we met z'n allen veel pret gehad in de sneeuw. Ondanks de mooie winter zijn er toch een aantal mooie kleurplaten binnen gekomen. Dit keer is de prijs gewonnen door **Fimke Harders (6)**. Je mag jouw

prijs ophalen op Trekweg 22.

Deze keer zag ik een eenhoorn en vosje zo lief naast elkaar zitten. Hopelijk vinden jullie deze kleurplaat net zo leuk en krijg ik weer prachtige creaties binnen. De deadline voor het inleveren van de kleurplaat is 5 juni. Jullie mogen de kleurplaat bij mij in de brievenbus doen of meegeven aan Jurre op school.

Groet Baukje Schotanus

De oplettende puzzelaar zag dat er maar één oplossing gevonden kon worden terwijl de tekst om drie vroeg. Foutje van de maker. De oplossing was: kamperfoeliestraat. De winnaar is deze keer Mieke van der Kamp. De prijs wordt bij je gebracht. De nieuwe puzzel is een quizfilippine. Vul horizontaal de juiste woorden in. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. In de gekleurde kolom leest u de oplossing. Deze voor 5 juni insturen naar pinfisker@parregea.nl of inleveren in de bus op Trekweg 118. Veel puzzel plezier!



1 • Berlage • Rietveld • Koolhaas	2 Bij het verdedigen hiervan hebben promovendi meestal twee paranimfen.	3 Waarmee wordt het alcoholpromillage van weggebruikers gemeten?	4 Welke groente wordt ook wel prinsessenbonen of slabonen genoemd?
5 Maastricht terrassen Sint Servaasbasiliek	6 Mart ...	7 Hoe heet het safari-park tussen Tilburg en Hilvarenbeek?	8 ... Chabot
9 Deze rondboorste zangeres scoorde een hit met 'Upside down'.	10 	11 	12 Wat is de naam van grauwe erwten die na het koken bruin worden?
13 	14 ... van waarde	15 lekker is maar een ... lang	16 Welke bijnaam kreeg Johan Crujff in Barcelona?
17 geen ... goed ...	18 Er was eers ... Etsling Moeder de Gans	19 	20 Voetbalclub met een paard in het logo.
21 	22 Hoe heet een voorhistorisch graf zoals in Drenthe is te vinden?	23 Van welke auteur is de roman 'LM.'?	24 jenever, wijn en ... zijn voor kinderen groot venijn
25 zaasport plumbal camping	26 de Pyramide van ...	27 ... aan de Lek	

En dan is het alweer maart! De temperatuur gaat omhoog en de dagen worden langer. Kortom: het is lente!

Mijn naam is Jeroen Bruinsma en sinds januari ben ik de nieuwe directeur van De Paadwizer.

Zelf woon ik in Drachten en rijd ik drie dagen per week naar Parregea. Het is leuk om de omgeving hier te leren kennen en om ouders en kinderen van de school te ontmoeten.

Het jaar begon wat bijzonder, want in de eerste schoolweek kregen we meteen te maken met sneeuwval en de daarbij horende weeralarmen.

Voor mij was het daardoor geen rustige start.

Toch is het ons gelukt om bijna de hele week open te blijven, terwijl het voor sommige collega's en kinderen best een onderneming was om op school te komen.

In de afgelopen weken heb ik al met veel mensen kennism gemaakt. Tijdens het schrijven van deze update moet ik denken aan het gesprek dat ik in januari had met Piet van der Meer, oud-directeur van De Paadwizer. Al snel hoorde ik van verschillende mensen dat ik hem echt eens moest spreken als ik meer wilde weten over de school en het dorp. Dat bleek helemaal waar.

Met veel interesse heb ik geluisterd naar zijn verhalen over de geschiedenis van de school.

Het was mooi om te zien hoe enthousiast Piet nog altijd vertelt over zijn tijd op De Paadwizer. Ik hoop met dezelfde energie verder te bouwen aan deze school en aan de ontwikkeling van de kinderen.

Inmiddels zit de voorjaarsvakantie er alweer op. Ik merk dat ik steeds meer namen van de kinderen leer kennen en dat ik me hier steeds meer thuis begin te voelen.

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden? Neem dan gerust contact met mij op via paadwizer@wiis.nl of telefonisch via 0515-579622.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Bruinsma

Nieuws van groep 5 en 6 van De Paadwizer

Op maandag 5 januari was de kerstvakantie afgelopen en ging de school weer beginnen. We hadden deze ochtend gelijk te maken met sneeuw en gladde wegen. De telefoon op school ging regelmatig om kinderen af te melden vanwege het winterweer, wat heel begrijpelijk was.

Wat hebben we kunnen genieten van de sneeuw. De kinderen hebben heerlijk in de sneeuw gespeeld en sneeuwpoppen gemaakt.

In deze periode gingen we ook naar Leeuwarden om te schoonschaatsen in de Elfstedenhal. Mooi om te zien hoe snel kinderen het schaatsen oppakken, na twee lessen ging het bij de meesten al heel goed.

Met Blink (wereldoriëntatie methode) hebben we het gehad over hoe mensen en dieren communiceren.

De kinderen hebben in een groepje, tweetallen of alleen een dier gekozen en hierover van alles opgezocht, ook hoe de dieren communiceren. Ze hebben er een lapboek van gemaakt en de foto's hiervan staan in deze editie van de Pinfisker!

Veel kijk- en leesplezier.

Groeten van groep 5 en 6.







foto makke troch: Enne Riemersma

DOARPSBYLD

Oliver Twist in Hieslum.

Na maanden van voorbereiding waren daar eindelijk de uitvoeringen van Oliver Twist. Op 12, 14 en 20 december stroomde het publiek in grote getale naar de loods bij camping Heeres. Parkeren bij fam. Brandsma en vandaar met het treintje en taxi – busjes eropaf. Ontvangst met kerstliederen, gebracht door een koortje, geheel in stijl van Dickens. Alles toepasselijk versierd en aangekleed. Voorafgaande aan de eerste voorstelling is er bergen werk verzet door heel veel mensen. Het decor wat natuurlijk een heleboel indruk moet maken, opbouw van de tribunes. Licht en geluid installeren en uittesten. Kleding voor de spelers en figuranten, en hiervoor was een heel systeem bedacht om iedereen zijn/haar kleren ordelijk weer op te hangen om het de volgende keer zo te kunnen pakken. Naamkaartjes overal op de hangers en drie paskamers / kleedhokjes. Schmink en haren werden verzorgd, priuken

moesten goed zitten. Er was wel heel goed geoefend en de kinderen die meededen kwamen elke zondagochtend naar Hieslum om hun scene door te nemen. Ze hadden er heel veel zin in. Met de generale mochten ze zelfs het hele stuk meedoen en kijken, voor wie dat kon volhouden vanzelf. Ze mochten de volgende dag ietsje later naar school toe. De leerkrachten kwamen ook allemaal kijken. Een hele belevenis, ook voor degene die voor de eerste keer aan zoiets mee hebben gedaan. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd evenement wat Hieslum maar weer op de kaart heeft gezet. Namens de toneel vereniging, in samenwerking met stichting behoud kerk Hieslum, willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor jullie medewerking, op wat voor manier ook.





HERDENKEN

STILSTAAN

HANDELEN

4 EN 5 MEI 2026

Op 4 mei herdenkt Nederland tijdens de Nationale herdenking allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederland of waar

ook ter wereld zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië, als ook in oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. In onze dorpen herdenken we speciaal de omgekomen bemanning van de crash van de Lancaster onder Hieslum in de nacht van 13 op 14 mei 1943, en de omgekomen dorpsgenoten Johannes van der Meulen in Duitsland en Roelof van der Meer onder Makkum aan het eind van de oorlog. Uitgebreide informatie over deze geschiedenis is te vinden op de website van www.parregea.nl.

Het bestuur van de Oranjevereniging Parregea/Hieslum draagt zorg voor de herdenking op 4 mei in het kerkgebouw van Hieslum en op de beide begraafplaatsen. In het kader van 80 JAAR VRIJHEID was vorig jaar extra aandacht voor de tijd van toen. Na de korte plechtigheid en kranslegging volgde de bijzondere beleeftocht georganiseerd door de Stichting Behoud Kerk Hieslum. Met velen liepen we door de weilanden rond Hieslum langs plaatsen waar sporen van het verleden te vinden waren van de crash in 1943 van het Engelse vliegtuig. Zeer waardevol en indrukwekkend. (zie www.parregea.nl)

Dit jaar volgen we weer het programma zoals we het in de loop der jaren gewend zijn. Om 19.30 uur begint de samenkomst in het kerkgebouw in Hieslum. We denken aan de tijd van toen, maar schenken ook ruime aandacht aan het heden. Enerzijds is daar het oorlogsgeweld, anderzijds staat ook de kostbare vrijheid centraal die wij in ons eigen land dagelijks mogen ervaren.

Een afgevaardigde van de gemeente en een aantal dorpsbewoners werken mee aan het programma.

Rond de klok van 20.00 uur vervolgen we de her-

denking bij het monument van de omgekomen bemanning van de Lancaster voor de kranslegging, de 2-minuten stilte, het eresignaal, het plaatsen van de bloemstukken en het leggen van bloemen.

Na de plechtigheid in Hieslum is er de mogelijkheid om in kleiner verband de kranslegging op de begraafplaats in Parregea bij het graf van Johannes van der Meulen bij te wonen.

Namens het bestuur van de Oranjevereniging, Herre Heeres en Piet van der Meer

Ik droomde dat ik vrede zag

Zywa

Ik droomde dat ik vrede zag
ojee, de mensen zijn van slag:
volledig onberekenbaar
ze delen alles met elkaar!
Maar toch, wat men er ook van zegt
mijn droom is echt wel echt
mijn droom is echt wel echt

Ik droomde dat ik vrede zag
en liefde als bij toverslag
wordt zonder dwang of overmacht
vrijwillig in praktijk gebracht:
het pleit lijkt eindelijk beslecht!
Mijn droom is echt wel echt
mijn droom is echt wel echt

Ik droomde dat ik vrede zag
ze was er al sinds jaar en dag
zo vaak beloofd maar niet geloofd
en opgesloten in ons hoofd:
het ideaal waar ik voor vecht!
Mijn droom is echt wel echt
mijn droom is echt wel echt





1975: In die tijd stonden de weilanden in het voorjaar nog vol met paardenbloemen



Jaren 70: ds. Dirk Nijenhuis in zijn 2-CV



De drie Botten, de boerderij en 'it tsiis pakhús' alle 3 helaas afgebroken



Vrouwenvereniging Parrega: voorste rij: Siem de Haan, Anje Heeres, Hiltje de Boer. Tweede rij: Aaltje Wiersma, Hendrikje de Jong, Aaltje Bleeker, Geertje Feenstra, Piem Feenstra, Trien de Boer. Derde rij: Piertje Jansen, Trien Terpstra, Tsjikke Plantinga, Anneke Feenstra, Geertje Wijnia, Jeltje Hijlkema, Hinke Bruinsma, Brunette Brandsma, vr. Pietersma, Jet plantinga, Trijntje Stremmer. Vierde rij: Truus Harders, Zwaantje Plantinga, Elly v. Berkum, Miekje Klaren, Inkje Stremmer, Elske Labordus, Tjits de Jong

Het zangkoor Halleluja is opgericht als christelijke zangvereniging Halleluja in 1898 en daarmee een van de oudste verenigingen van Parrega en Hieslum. Met name tijdens de 2e wereldoorlog speelde het koor een belangrijke rol in de samenleving van Parrega en Hieslum, regelmatig ging het koor naar de Brekken om daar vrijuit te zingen, ook onderduikers waren er van de partij. Helaas moest het koor wegens gebrek aan leden in 2015 na 117 jaar stoppen. Bijzonder is nog dat zowel Trijn Buma als ook Geertje Rodenburg maar liefst 50 jaar lid waren, een hele prestatie.

Enne Riemersma

Christelijke zangvereniging Halleluja 1898 – 2015 (deel 1)

1898 -1923

In oktober 1898 werd de Christelijke zangvereniging Halleluja opgericht. Helaas zijn de notulen van de eerste twintig jaren niet meer te achterhalen, evenals de namen van de oprichters. Maar het feit was daar: 18 oktober 1898 oprichting van ons koor die vervolgens heel wat woelige baren moest trotseren voordat wij in 1998 het 100-jarig jubileum konden vieren. Het eerste notulenboek wat wij nog in ons bezit hebben dateert van 1918. Hierin wordt gesproken over een hernieuwde start. De reden van de hernieuwde oprichting is niet meer te achterhalen, maar wanneer we de notulen tot en met 1923 lezen, komen we met grote regelmaat aantekeningen tegen die betrekking hebben op kas tekorten. Het is dus zeer waarschijnlijk dat daar de

Workum. Woensdag hield de zangver. 'Halleluja' van Parrega een boottocht met de stoomboot Johanna Jacoba van de heeren Faber alhier. Op het vaarwater het Heeger Var geraakte een der knechten over boord. Het zog der boot, die fullspeed stoomde, trok den drenkeling midden in het vaarwater en ook af en toe onder water. Gelukkig was schipper Huitema van Woudsend niet ver van de stoomboot verwijderd, die het ongeval zag en aan wie het gelukte hem met een haak te grijpen en aan boord te halen. Te Heeg bracht dr. Donker den bewusteloze spoedig bij en zag er geen bezwaar in dat hij de reis verder meemaakte, zoodat dit ongeval gelukkig zonder nadeelige gevolgen is afgelopen.'

reden van de "doorstart" ligt. De 2e generatie oprichters van juli 1918 zijn: M. Meelissen, S. de Jong, Tj. Van Slageren, Geert de Vries, H. de Jong en Sj. Tichelaar.

Het bestuur hanteerde destijds strikte regels. Wie zich opgaf als nieuw lid werd eerst "voorgedragen" aan de andere leden, eerst wanneer er niemand bezwaar had, werd het nieuwe lid aangenomen. Dat er meer vreemde voorvallen waren blijkt wel uit de notulen van 1923: "Er vertrokken in dit jaar 15 leden. Enkele hebben bedankt maar het overgrote deel is in het niet verdwenen!"

1924- 1948

In deze periode had het koor te kampen met een fikse terugloop van het ledenbestand. Een logisch gevolg hiervan was dat de inkomsten ook terugliepen. Hierdoor rustte er een zware taak op de schouders van de penningmeester. Citaat uit de notulen: "De penningmeester krijgt de opdracht veel uit te geven, weinig te ontvangen en toch geld

over te houden".

Dat de penningmeester daar creatief mee om wist te gaan blijkt wel uit het feit dat hij de heer B. Couperus aanstelde als dirigent. De vergoeding hiervoor was een slagroomtaart op diens verjaardag. De voorganger van de heer Couperus wenste een vergoeding van f 3,00 per repetitie. Een grote bezuiniging dus.

Van 1921 tot 1938 hanteerde de heer Si. Tichelaar de voorzittershamer. Dat hij een motivator in optima forma was, blijkt wel uit het gegeven dat hij de leden ertoe wist te bewegen langs de deuren te gaan om nieuwe leden te werven.

In deze periode ging het koor vaak naar concoursen. Dat men daar niet altijd succesvol was, mocht het enthousiasme niet temperen. Keer op keer werden er vol overgave nieuwe stukken ingestudeerd. Hoogtepunt was wel het instuderen en ten gehore brengen van de feestliederen ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.

In januari 1936 wordt Minne Brouwer uit Bolsward aangesteld als secretaris van de Christelijke zangvereniging. Hij was een absolute stuwende kracht



Bestuur Halleluja 1939: links Minne Brouwer en Reinske Feenstra

achter de vereniging te noemen. Met name in de oorlogsjaren werd er een groot beroep op hem gedaan. Reeds in het begin van de bezetting moest er vergunning aangevraagd worden voor het samenscholen van 20 of meer personen. Dit regelde Minne keer op keer. In 1942 gaf hij echter de moed op.

Nu moest er niet alleen maar een vergunning aangevraagd worden, maar moest het op te voeren programma eerst gekeurd worden door de bezetter. Het repeteren moest natuurlijk wel door blijven gaan. De repetities werden verschoven naar de middaguren, dit omdat de spertijd om 20:00 uur inging. Bitter, maar toch waarheid was het feit dat de vereniging op dit moment een record aantal leden had. 47 personen wel te verstaan. Dit fenomeen was wel te begrijpen, het was het enige uitje in die tijd.

Bij iedere vereniging hoort een jaarvergadering zo ook bij de Christelijke Zangvereniging Halleluja. Dat dit lucratief was voor de vereniging bleek uit het feit dat na afloop de overgebleven chocolademelk, koek, sigaren en sigaretten bij opbod werden verkocht. De reden was dus puur en alleen het spekken van de kas. Ook verzorgde men ieder jaar een tweetal uitvoeringen, deze werden door eigen krachten uitgevoerd; toneelstukken, voordrachten en prijspreken behoorden tot het programma. Er waren twee varianten van de uitvoering, te weten: eenmaal voor de welgestelden uit de omgeving en de andere uitvoering was bestemd voor de werkelozen.

In 1942 overleed de dirigent/directeur de heer B. Couperus, zijn zoon nam het directeurschap van zijn vader over. Dit was helaas maar voor korte duur. In 1943 moest Sietse Couperus onderduiken en Minne Brouwer moest naarstig op zoek naar een nieuwe directeur. Deze werd gevonden in de persoon van de heer Pruiksmas uit Workum.

Een andere persoon die met name genoemd moet worden in deze periode is Meester D. Hoekstra. Meester Hoekstra is 18 jaar bestuurslid geweest en een markante persoonlijkheid te noemen. Het gaat te ver om alle andere bestuursleden en leden bij naam te noemen in dit verhaal. Al is het uiteraard vanzelfsprekend dat alle personen die destijds betrokken waren bij de vereniging er toe hebben bij-

TIID FEN BEZETTING
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

De tiid do't HITLER hjir regearde
wie for ùs allen tige bang
de ònderdùkers hjir yn PARREGEA
founen òntspanning op 'e sang.

Us sang hie nea safolle Leden
D'IENHEIT wie groat do op ùs koar
hwent just de bange en tsjustre dagen
bringt eltsenien den ta elkoar.

Sa reizgen we yn dy tiid (ris) nei HIESLUM
Boppe op in wein fen PLANTINGA
En elts àld Lid, hjir joun oanwêzig
wit, hofolle wille we dêr hân ha!

Ho ha wij dêr dy deis genoaten
Ho frij field' elts him yn dy stoun
De rêst, oeral do fier to siikjen
waard hiir yn àl har GREATHEIT foun.

De mar lei dêr sa fredich hinne
Hjir jilde gjin Bezettters-wet!
As w'oan dy dei no joun noch tinke
betrùpt in langstme hwet ùs hert!



30 augustus 1944: Zangvereniging Halleluja zingt het Wilhelmus uit volle borst bij de Brekken waar het veilig is voor Duitse soldaten

gedragen hebben dat het koor bijeen bleef in deze donkere periode.

1949-1973

In het begin van deze fase was het op een jaarvergadering dat de heer Simon de Jong in de rondvraag een opmerking maakte aan het adres van

Thomas Wiersma uit Dedgum, die de laatste tijd schitterde door afwezigheid. Simon de Jong vroeg zich af hoe het mogelijk was dat de heer Wiersma wel tijd had gevonden om op deze vergadering aanwezig te zijn. Was het wellicht het geval omdat "hijr what te heljen is?". Thomas Wiersma fronste,

aldus de notulen, zijn voorhoofd en zegt dat hij gekomen is op uitdrukkelijk verzoek van de secretaris Minne Brouwer.

De secretaris bevestigde dit en Simon de Jong was tevreden. Slechts 4 maanden later nodigt Thomas Wiersma het gehele koor uit om op zijn verjaardag te komen. Verdacht niet waar? Zo dachten de leden en het bestuur er destijds ook over. Er werd een ware spionage op touw gezet. Afgevaardigden reisden af naar Dedgum en er werden ellenlange

Jubileum reis

Wy leden, ha dit jubileum
fan 't simmer mei in reiske fiert,
fan ús eigen sûnig sparre sinten
is in Súdwesthoek-buske hiert.

It gie lâns de ôfslûtdyk nei Skoorl
it waer wie dêrre freeslyk min.
Mar..... Brouwer en Auke' s smoarge foatten
wienen yn 't wetter handig skjin!!!

Fan Skoorl of kamen we lans Alkmaar
yn it goeie âlde Mokum oan.
Ús froulju mei knalreade lippen,
dat wie dêrre hiel gewoan!!

It paleis, de grêften en de winkels
ja, wit hoefolle dingen mear,
dy' t wy dy deis der sa besjoen ha
we dogge it grif oer in oare kear!

En as w'al sjongen en al rôppen
Wy ha gjin sin no al nei hûs
't chauffeurke makke koarte metten,
om goed tolve oere wiene wy wer thús

telefoongesprekken gevoerd tussen Parrega en Dedgum.

Aarzelend vertrok het hele koor 19 april richting

Dedgum en beleefde een hele gezellige avond. Het bleek dus al met al een oprechte uitnodiging zonder verdere bijbedoelingen, al was de voorbereidende periode wel spannend te noemen. Ook werd er in de begin jaren vijftig aandacht besteed aan educatieve bijeenkomsten. Zo werd er op een avond een film gedraaid maar de stroomvoorziening was zo slecht dat het lampje in de projector wel brandde maar als het motortje werd gestart de gehele apparatuur en de verlichting in de zaal in één klap uitviel. Gelukkig kon men toen terugvallen op R. Postma, die het geheel weer aan de gang wist te krijgen.

In het begin van 1953 vraagt directeur Pruiksmas een lange vakantie aan, omdat zijn gezondheid te wensen overlaat. Eind 1953 moet hij om gezondheidsredenen zijn dirigeerstokje neerleggen en moet er gezocht worden naar een vervanger. Na het aanschrijven van diverse dirigenten werd uiteindelijk de heer Tj. v.d. Velde uit IJlst aangesteld.

De financiën blijven ook in deze periode aanleiding voor grote zorgen. Met name de dames uit het koor zeggen vaak, nadat ze getrouwd zijn, hun lidmaatschap op. Ook emigreren tal van koorleden waardoor het ledenaantal flink terugloopt.

De secretaris stelt voor het lidmaatschap van de bond op te zeggen. Echter het bondslidmaatschap bood toch ook wel voordelen. Uiteindelijk wordt er besloten om minder concoursen te bezoeken. Het meedoen aan een concours brengt toch veel kosten met zich mee, het reizen maar ook het aanschaffen van dure stukken muziek kost veel geld. In de notulen van 1953 komt Auke Tichelaar met de mededeling dat het koor 55 jaar heeft bestaan en wist ook te vermelden dat Hidde Jouwsma de eerste dirigent was. Er kwamen diverse felicitaties van oud-dirigenten en oud-leden binnen, ter ere van het 55 jarig jubileum. Ook werd er in die periode een eervolle uitnodiging van de stad Antwerpen bij de post aangetroffen. Antwerpen organiseerde



1955: busreisje van zangvereniging Halleluja

dat jaar een doorlopend concours in de zomermaanden. Deze uitnodiging werd als kennisgeving aangenomen. Ter gelegenheid van dit jubileum werden Auke Tichelaar en Trijntje Brouwer-Postma onderscheiden met een gouden insigne. (meer dan 25 jaar lid). Dit bracht echter ook weer onrust met zich mee, doordat er meerdere personen waren die claimden meer dan 25 jaar lid te zijn.

Gerlofke Wiersma en Janny Kloosterman kregen van het bestuur de opdracht dit tot op de bodem toe uit te zoeken. Echter men bleef bij de twee eerder genoemde personen. De voorgaande notulen waren nergens te achterhalen en daardoor is en blijft deze kwestie min of meer in de schemer der historie verborgen.

Op 26 en 28 januari 1954 wordt het jubileum afgesloten door een tweetal jubileumuitvoeringen. De dames Twerda en Kloosterman stonden op de voorgrond en vertelden over een stukje historie van de Christelijke Zangvereniging Halleluja! Het overzicht was geschreven door Gerlofke Wiersma, Janny Kloosterman en Minne Brouwer. In 1954-1955 ontstond er tussen bestuur en dirigent v.d. Velde onenigheid die, naar later blijkt, niet op te lossen viel. De heer v.d. Velde hield de eer aan zichzelf en nam telefonisch "ontslag". De heer B. Pruiksma uit Workum volgde hem op.

De jaren 1957 en 1958 waren magere jaren voor het koor. Er worden met een groter wordende regelmaat repetities overgeslagen en het ledental loopt dramatisch terug. En tot overmaat van ramp neemt onze rots in de branding de heer Minne Brouwer, na 23 jaren onafgebroken secretaris te zijn geweest, afscheid. Vanaf mei 1959 tot februari 1960 werd er niets ondernomen, men repeteerde weliswaar nog wel, maar er was geen dirigent meer die het koor kon leiden. Februari 1960 kwam daar gelukkig verandering in, de heer J.J.C. Terpstra werd aangesteld als nieuwe dirigent.

1962 werd weer een roerig jaar voor het koor. Bij een uitvoering kwam men er plotseling achter dat er mannen van "buitenaf" aangetrokken moesten worden. Er bleek een groot gebrek aan mannelijke koorleden. Het was ook in dit jaar dat de Christelijke Zangvereniging Halleluja omgedoopt werd tot kerkkoor Halleluja. Een fantastisch besluit van het bestuur.

Dit bleek wel uit het feit dat het koor groeide tot meer dan 30 leden. Iets wat in jaren niet was voorgekomen. In deze periode was de voorzitter mevrouw H. Ouderkerken-v.d. Kamp. In het begin van het jaar 1964 was de functie van voorzitter vacant, en bleef ongeveer 1,5 jaar open. Er was niemand te vinden die de voorzittershamer ter hand wilde nemen. In de jaarvergadering, die overigens traditiegetrouw altijd afgesloten werd met een stoelendans, werd aangegeven dat men de contributie van

f 0,50 per week veel te hoog vond. Unaniem werd een contributieverlaging aangenomen. Vanaf dat moment bedroeg de contributie f 0,40 per week. De periode tussen 1964 en 1973 verliep rustig. In 1967 werd er in de Martinikerk te Bolsward een



zangfestival georganiseerd waar door diverse koren uit Friesland aan meegewerkt werd. Dit festival werd opgenomen en uitgebracht op grammofoonplaat. Met name in Parrega en directe omgeving vond deze plaat gretig aftrek. Op zondag 9 maart

1968 werd het 70 jarig jubileum gevierd tijdens een kerkdienst te Hieslum. Voor deze gelegenheid hadden de dames zich in het zwart gestoken. De heren droegen al een poosje zwarte kostuums. Hierdoor ontstond er een keurig geheel aldus de notulist van dat jaar. Het begin van de 70-er jaren vonden er nog wat wisselingen plaats ten aanzien van de dirigenten. Zo bedankte in 1970 de heer Tjitte Bleeker voor de functie en werd opgevolgd door de heer de Boer uit Balk. Helaas bleek de heer de Boer een andere visie op het koor te hebben zoals wij dat gewend waren en er werd besloten de samenwerking te beëindigen. Nu moest er dus weer gezocht



Rechts Minne Brouwer met zijn accordeon worden naar een nieuwe dirigent, dat dit niet eenvoudig was bleek uit de

notulen van april 1973:

"Wij zijn naar een paar heren in Workum geweest, een avond naar iemand in Makkum, zo hier en daar nog wat geïnformeerd tot we een tip kregen uit Makkum dat er een zekere heer W. van Oos-

terom uit Terkaple een koor zocht. Aangezien hij een cursus voor koordirigent volgde en het wel belangrijk was als hij een koor dirigeerde. Gelukkig wilde de heer Van Oosterom onze nieuwe dirigent worden, iets waar wij tot nu toe nog geen spijt van hebben”.

1974-1998

In het midden van de zeventiger jaren had men maar één probleem. Te weten het aantal leden wat hun lidmaatschap beëindigden. Op een gegeven moment had het koor nog maar één bas over. Dit is voor de balans binnen het koor uiteraard heel moeilijk. Het bestuur boog zich over het teruglopen van het ledenbestand, en hoorde iedereen. Alle leden, maar ook de dirigent werd naar hun mening gevraagd. Wat was nou toch de oorzaak van de afname in leden? Het koor gaf de schuld aan de dirigent, die in de pauze alsmaar achter het orgel zat, en de dirigent op zijn beurt gaf de leden weer de schuld. Er werd een avond belegd en de koppen werden bij elkaar gestoken en alles werd in goede harmonie opgelost.

In 1977 volgde mevrouw Veenstra uit Bolsward de heer Oostrom op als dirigent. Of het nou aan de vrouwelijke leiding lag of aan de tijd is onduidelijk, maar er werd ook over koorleding gesproken. Men was de zwarte jurken meer dan zat. Er werd besloten dat de zwarte jurken werden vervangen door een mooie zwarte rok met een bijpassende blouse. Wel een verandering in kleding dus maar het was nog niet helemaal naar de zin van een ieder. Het geduld van de dames werd echter wel op de proef gesteld, want in de notulen van 1996 wordt pas gesproken over de nieuwe kleding. In deze periode veranderde er veel in de vereniging. Zo behoorden de spelletjes bij de jaarvergaderingen tot het verleden. Ook concoursen werden niet meer bezocht, hiervoor in de plaats is het muziekfestival in Makkum gekomen. Het koor treedt meer op in kerkdiensten.

Het grootste verschil is wel de financiële positie van het koor. Kom je tot begin jaren 70 steeds kastekorten tegen in de notulen, vanaf deze periode is de vereniging steeds zeer goed bij kas. Er is zelfs een bedrag op een spaarrekening geparkeerd. Het feit dat er geld was gaf ook eindelijk gelegenheid om een eigen orgel aan te schaffen. Er werd gekozen voor een elektronisch orgel voor het bedrag van f 1.950,00. Dit was uiteraard een rib uit het lijf en nog niet op te brengen door het koor alleen. Het Anjerfonds en de vrouwenvereniging waren de hoofdsponsors van dit stukje muzikale ondersteuning.

De toenmalige voorzitter S. de Jong zag graag de naam Hieslum toegevoegd bij de naam Parrega op de programma's. Per slot van rekening kwamen

er op dat moment vijf leden uit Hieslum. Unaniem werd besloten dat de vereniging vanaf dat moment naar buiten treedt als Kerkkoor Halleluja Parrega - Hieslum e.o.

Dat de leden ook wel eens een uitstapje wilden meemaken zonder te zingen blijkt diverse keren uit opmerkingen tijdens jaarvergaderingen. Het moest er in deze periode toch maar eens van komen er werd besloten om te gaan bowlen in Heerenveen. Kosten per persoon: f 28,00. Een heel bedrag als je nagaat dat er een aantal leden bij waren die het bowlen wel leuk vonden maar al die malle liflafjes die ze koutbuffet noemen maar niks vonden. Als gevolg gingen dus een aantal mensen met een lege maag huiswaarts. 1987 was het jaar waarin mevrouw Veenstra bedankte als dirigente, de geschiedenis heeft ons inmiddels geleerd dat het



Het 90-jarig bestaan van het koor werd herdacht met een jubileum concert. The Young Christian Singers uit Leeuwarden, Aukje v.d. Meer-Kamstra en Harm Haagsma verzorgden samen met ons koor een fantastisch indrukwekkend concert.

moeilijk is een goede plaatsvervanger te vinden. Age Gietema uit Dedgum gaf ons hierin wat ruimte door tijdelijk te willen fungeren als dirigent. Uiteindelijk vonden we in de persoon van de heer Kees Kamstra uit Franeker de nieuwe muzikale leider voor ons koor. In deze periode werden ook weer concoursen bezocht, zo behaalden we in 1988 een tweede plaats en ook in 1989 in Schiermonnikoog wisten we met een zilveren beker huiswaarts te keren.



1985: optreden zangkoor Halleluja in Makkum

Het 90-jarig bestaan van het koor werd herdacht met een jubileum concert. The Young Christian Singers uit Leeuwarden, Aukje v.d. Meer-Kamstra en Harm Haagsma verzorgden samen met ons koor een fantastisch indrukwekkend concert.

Na het 90 jarig jubileum moest er natuurlijk weer volop gerepeteerd worden. Tijdens deze repetities werd er steeds vaker flink gemopperd op het oude orgel. Het oude beestje was aan vervanging toe. Er waren slechts 14 dagen nodig om met behulp van sponsoring een nieuw keyboard met boxen te kunnen gaan gebruiken bij de repetities. Waar een heel klein dorp toch heel erg groot in kan zijn. In januari 1994 ontvangen wij het droeve bericht dat bij een auto-ongeluk onze dirigent Kees Kam-

stra om het leven is gekomen. Een zware slag voor ons allen. Hoe moeilijk het ook was, we moesten na verloop van tijd weer verder en de heer Dreunhuizen werd bereid gevonden dirigent van ons koor te worden.

In 1995 werd voorzichtig het idee geopperd om donateurs te werven voor ons koor. In verband met het 100 jarig jubileum, wat voor de spreekwoordelijke deur staat, zijn er absoluut wat meer financiële middelen noodzakelijk om er een onvergetelijk evenement van te maken. Het bestuur is erop uit getrokken en hebben vele donateurs geworven, wat per jaar een aardig extraatje opbrengt.

(Wordt vervolgd)



1988: jubileumconcert t.g.v. het 90-jarig bestaan van het Kerkkoor Halleluja

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan. Als bestuur van de Oranjevereniging hebben we op 20 januari jl. de algemene ledenvergadering gehouden in de Gearhing. Hierin hebben we een terugblik gedaan op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar wat er dit jaar bij het dorpsfeest aan zit te komen. We hebben tijdens de vergadering afscheid genomen van onze twee bestuursleden Jelle Frank Plantinga en Eva Ströder. Zij hebben zich allebei jarenlang ingezet binnen het bestuur en hier zijn we hen ook heel erg dankbaar voor! Als nieuwe bestuursleden hebben we Pietsje de Boer en Sjoerd Terpstra mogen verwelkomen, bedankt dat jullie ons bestuur willen ondersteunen!

Als eerste staat Koningsdag dit jaar op het programma, dit wordt gehouden op maandag 27 april in en rond de Gearhing. Wat de verdere invulling van deze dag gaat worden zult u later in de Op 'e Hichte kunnen lezen. Maar noteer deze dag alvast in uw agenda.

Voor het dorpsfeest wat op 3, 4 en 5 juli gehouden zal worden kunnen we alvast mededelen dat we op

de zaterdagavond een spetterend programma vastgesteld hebben, met optredens van Janes, The Partysquad en The Bounty Hunters! Een avondvullend programma voor jong en oud, dus hoort zegt het voort. Met de verdere invulling voor het dorpsfeest zijn we achter de schermen druk bezig. Heeft u nog ideeën dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden of mailen naar: oranjeverenigingparrega@gmail.com

N.B. voor betaalde leden kunnen de voordeel tickets t.z.t. opgehaald worden tijdens het dorpsfeest of op andere momenten, wanneer dit zal zijn wordt later nog aangegeven.

Ben je nog geen lid van de Oranjevereniging en wil je graag lid worden? Dan kun je een mailtje sturen naar ons email adres of contact opnemen met één van de bestuursleden.



foto makke troch: Enne Riemersma



foto makke troch: Enne Riemersma

DORPSFEEST PARREGA



JANNES

THE BOUNTY HUNTERS THE PARTYSQUAD




**ZATERDAG
4 JULI
2026**

16+

Oranievereniging Parrega

**KONINGS DAG
OLDTIMERDAG**

27 APRIL

AANVANG 10 UUR

LOCATIE: DE GEARHING, PARREGA | PUZZELWEDSTRIJD

.. Sinterklaas ferline jier desimber net allinne by de bern op besite kaam, mar ek omtinken hie foar de âlderein, dat hy bygelyks ûnder oaren by Suze lâns kaam..?

.. de Pinfisker in grut berik hat, dat wy in oplossing fan de puzel krigen fan Oeke Ibema-Miedema út Aldegea (Smellingerlân), dat hja de Pinfisker krigen hie fan âld Parregeaster Oepkje Terpstra yn de hospice yn Drachten, dat frou Ibema eartiids 10 jier wenne hat oan de Aaltjemeerweg, mei útsjoch op Parregea..?

.. der in grutte streamstoaring wie oan de Trekwei, rûchwei fanôf it kafé, dat de stoaring oeren duorre en der dus kerskes op tafel kamen en der gjin waarm iten klearmakke wurde koe, dat wy benijd binne oft dit oer njoggen moanne ek te merken wêze sil..?

.. Elly Clossen by Suze op'e kofje wie en dat hja frjemde lûden hearden, dat hja tochten dat der wat troch de loft fleach en dat se dêrom foar de ruten stiene, mar dat se nei in skoftsje ûntdutsen dat de lûden feroarsake waarden troch de waskmachine..?

.. snie net allinne foar oerlêst soarget mar ek goed is foar it mienskipsgefoel, dat de bewenners fan de Trekwei meiinoar snierommen en dat de bern mei squads fan skoalle helle waarden..?



WISTEN JO DAT...?



foto makke troch: Geke Riemersma



foto's makke troch: Ron Maring

